

# 't Schakeltje

contactblad van de  
Hervormde Gemeente Waspik

## JEZUS, HET ANKER VAN ONZE HOOP

Overdenking bij Hebreeën 6: 18b-20: *Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 19 Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, 20 waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.*

Graag deel ik met u enkele gedachten over hoop. Als we van iets zeggen: “Ik hoop, dat het gebeurt”, klinkt daarin de onzekerheid door, of het wel zal gebeuren. We weten het niet. We hopen het alleen. Als echter de Bijbel over de hoop spreekt, duidt dit spreken op de meest stellige zekerheid. In Hebreeën 6: 19 wordt voor de hoop het beeld van een anker gebruikt. Zoals een schip aan een anker vastligt, zo kan ons leven vastheid vinden in de hoop. In de Bijbel biedt de hoop zekerheid. In de Bijbel is hoop niet gericht op de toekomst, maar *op wat God zegt omtrent de toekomst*. Van wat God zegt omtrent de toekomst kunnen we absoluut zeker zijn.

Ook de Bijbel kent ijdele hoop die geen grond heeft. Bijvoorbeeld de hoop die iemand kan vestigen op rijkdom. Die hoop vergaat met de rijkdom. Ook de hoop die gevestigd wordt op politieke machten noemt de Bijbel een ijdele hoop. En de hoop die gevestigd wordt op de eigen vervulling van godsdienstige plichten.

*Alleen de hoop die gevestigd wordt op God en op wat Hij zegt is een hoop die grond heeft.* We kunnen dat zo stellig zeggen, omdat alles wat we van God kunnen hopen al gerealiseerd is in de opgestane Jezus. Jezus heeft de zonde en de dood overwonnen, toen Hij opstond uit het graf. Daarom mogen wij in de grootste nood en in de moeilijkste omstandigheden blijven hopen. In de hoop hoeven we ons niet op een utopie te richten, maar mogen we ons op de opgestane Jezus richten. \*

Ds. Henk van Kapel

\*Zie J.P. Versteeg, *Bijbelwoorden op de man af*, 18-20

## REDACTIONEEL

Het laatste Schakeltje van het seizoen 2020-2021 ligt voor u. Een vreemd seizoen waarin veel niet kon, veel niet mocht, steeds opnieuw aanpassingen nodig waren. Maar ook een seizoen waarin de Heer ons heeft geleid en beschermd!

Het thema van de overdenking in dit Schakeltje is hoop en wat past dat mooi bij het moment waarin we leven. We mogen, vertrouwend op de Heer, hopen op een nieuw seizoen met ontmoetingen in de kerk, in de verenigingen en natuurlijk ook als mensen onderling in ons sociale leven.

Wanneer we iets geleerd hebben van de afgelopen periode is het wel dat we elkaar, en de ontmoeting met elkaar, heel hard nodig hebben! Fijn dat de kerkdiensten steeds kunnen worden uitgebreid qua regelgeving en we elkaar als gemeenteleden in Gods huis mogen ontmoeten en Hem de lof zingen.

Ook dit Schakeltje is een manier om elkaar, op afstand, te ontmoeten! We blijven op de hoogte van en betrokken bij wat er leeft binnen onze gemeente. Als redactie wensen we u veel leesplezier en een goede, gezegende zomer toe.

Namens de redactie,  
Esther Wijnberg



## INHOUDSOPGAVE

OVERDENKING .....	1
REDACTIONEEL .....	2
INHOUDSOPGAVE .....	3
ROOSTER KERKDIENTEN EN ACTIVITEITEN .....	4
VANUIT DE KERKENRAAD.....	5
KINDERNEVENDIENST .....	6
KERKDIENTEN .....	7
IN MEMORIAM.....	8
VROUWENVERENIGING LYDIA.....	10
RITUELEN .....	12
OUD PAPIER.....	13
AVONDGEBED.....	14
DE STROMING.....	15
BERICHT VAN DE KERKRENTMEESTERS .....	15
VERJAARDAGEN 75+ .....	17
JEUGDWERK .....	18
GEDICHT.....	19
KLEURPLAAT .....	20
OECUMENISCHE ONTMOETINGEN .....	21
MEDEDELINGEN VAN DE HERBERG.....	24

## OUD PAPIER

Zet u oud papier en karton aan de straat? Help dan de vrijwilligers een handje en zet dit verpakt in dozen of gebundeld aan de weg. Hiermee voorkomt u dat het papier wegwaait. Zorg dat u de papierbundels niet te zwaar maakt. Hiermee maakt u het tilwerk lichter!

## ROOSTER KERKDIENTEN EN ACTIVITEITEN

Datum*	Voorganger
11 juli	Mw. M. Klaasse, Waalwijk
18 juli	Ds. H.J. van Kapel
25 juli	Ds. G.D. Hoff, Rhenen
1 augustus	Ds. H.J. van Kapel
8 augustus	Ds. W. P. van der Aa, Waalwijk
15 augustus	Ds. H.J. van Kapel
22 augustus	Ds. J. van den Hout, Raamsdonksveer
29 augustus	Ds. G. Boer, Rhenen
5 september	Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk
12 september	Ds. J. Wolters, Apeldoorn
19 september	Ds. A. Naijen, Andel
26 september	Ds. H.J. van Kapel
3 oktober	Mw. M. de Bruin, Molenaarsgraaf
10 oktober	Mw. M. Klaasse, Waalwijk
17 oktober	Ds. H. van Kapel
24 oktober	Prop. W. Koudijs, Zeist
31 oktober	Ds. H.J. van Kapel
3 november	Ds. H.J. van Kapel                      Dankdag 19:30
7 november	Dhr. H Molenaar, 's Gravenmoer
14 november	Ds. A.C. Kortleve, Veenendaal

## VANUIT DE KERKENRAAD

We naderen het einde van een ingewikkelde periode waarin door allerlei beperkingen en maatregelen opeens veel minder mogelijk was. Als kerkenraad zijn we sinds september niet meer fysiek bij elkaar geweest, maar is er vergaderd via Teams. In het begin was dat erg wennen. We misten het gezellig samenzijn en de koffie of thee in de Schakel. De interactie via Teams was ook totaal anders. Wanneer kan en durf je wat te zeggen en is het wel mogelijk om het gevoel dat je ergens bij hebt te uiten? We moesten ook erg wennen aan samen via het computerscherm mee te bidden en voorgaan in gebed. Gelukkig kon het wel allemaal, net als de onlinediensten met 5 mensen op zondag. Gelukkig kon het werk voor de kerk en de gemeente zo wel doorgaan. We zijn blij dat er een einde lijkt te gaan komen aan de maatregelen en beperkingen en we weer terug naar het normaal kunnen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kerkenraadsvergadering die we binnenkort weer met elkaar in de Schakel willen houden, maar voor alle activiteiten en bijzondere momenten. Denk maar vast aan een volle kerk met samenzang, bijvoorbeeld met Kerst, of op zondag weer allemaal zonder reservering naar kerk waar iedereen uit volle borst mee kan en mag zingen. Gelukkig was dankzij de organisatie van de wekelijkse reserveringen het wel mogelijk om naar de kerk te komen in de perioden dat het wel beperkt mogelijk was! We hopen dat voor wie het reserveren een drempel was, nu spontaan weer wil komen. Je bent van harte welkom! Als kerkenraad hadden we juist voor de coronacrisis een beleid ingezet waarin we dichterbij de mensen wilden komen. We wilden graag meer met elkaar in contact. Bijvoorbeeld, de dominee en ouderling die iedereen een hand geeft en een goede zondag wenst, een gemeenteavond in de stille week en in de week voor Advent. Corona zette daar een dikke streep door. Toch heeft de crisis ons ook goede en nieuwe ideeën gebracht om met elkaar in contact te komen en mee te doen. We hoorden dat u dat ook waardeerde! Ik herinner me nog de wenskaartenactie vorige zomer voor de vakantieperiode. We hebben avondgebeden en muziekuurtjes (mee)georganiseerd en (nood)klokken geluid. Velen zijn opgebeld of hebben elkaar opgebeld en elkaar daarmee bemoedigd. Er was behoefte voor livestreaming van



kerkdiensten en nu kunnen we 's zondags ook via de livestream meekijken.

Ik kijk alvast vooruit naar het volgende seizoen, en hoop dat u allemaal net als de kerkenraad de behoefte heeft om samen te komen in de kerk of Schakel en met elkaar in contact te zijn. We hopen dat dat u en jij ook meedoet! Geef het maar door als u goede ideeën of wensen heeft. We willen sowieso weer een gemeenteavond organiseren om eens gezellig samen te zijn en even bij te praten met elkaar.

Met vriendelijke groet,  
Namens de kerkenraad, Adriaan van Gammeren

## KINDERNEVENDIENST

Hoi jongens en meisjes,  
We hebben door deze rare tijd waar we nu in zitten elkaar al even niet gezien, dat is zeker jammer. Met Pasen werden de kinderen van de kindernevendienst verrast met een leuk pakket waar een mooi boekje over Pasen, narcisplantje en een lekkere chocoladepaashaas in zaten. Hiervoor willen wij de diaconie hartelijk bedanken!  
We gaan het nieuwe seizoen weer starten met de kindernevendienst en wij kunnen niet wachten om jullie weer te zien!

Groetjes de leiding van de kindernevendienst.



## **KERKDIENTEN**

### **Coronamaatregelen**

Met ingang van 24 juni jl zijn de maatregelen door de overheid opnieuw versoepeld en deze versoepelingen zijn ook van invloed op onze kerkdiensten.

### **Aantal bezoekers**

Er is geen maximaal aantal bezoekers meer vastgelegd. Wel moet steeds de afstand van 1,5 meter worden gehandhaafd. Voor onze kerk betekent dit dat u met ingang van 4 juli niet meer hoeft te reserveren voor de kerkdiensten. We zullen banken afsluiten zodat de vereiste 1,5 meter met de bezoekers voor en achter u steeds gerespecteerd kan worden. Voor de afstand in de bank vragen wij u zelf zorg te dragen. In principe is er plaats genoeg voor iedereen.

### **Registratie**

De registratie aan het begin van de dienst zullen we achterwege laten. Het spreekt vanzelf dat we erop rekenen dat u in geval van klachten die aan corona gekoppeld kunnen worden (hoesten, koorts) niet naar de kerk komt.

### **Andere maatregelen**

We verzoeken u om uw handen te blijven ontsmetten bij binnenkomst. Het mondneusmasker hoeft niet meer gedragen te worden bij verplaatsingen binnen de kerk zolang u de afstand van 1,5 meter respecteert.

### **Samenzang**

Het is weer toegestaan om samen te zingen. We zullen dat dan ook met veel plezier weer oppakken en zo samen God de lof brengen.

### **Dankbaar**

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat deze versoepelingen mogelijk zijn. We houden de berichtgeving goed in de gaten en passen onze erediensten aan wanneer daar aanleiding toe is.

Mocht u vragen hebben over de coronaregels in onze kerk dan kunt u contact opnemen met Esther Wijnberg, [ewijnberg@home](mailto:ewijnberg@home), 06 51 268 203.



## IN MEMORIAM

Door een verzuim mijnerzijds (ds. Henk van Kapel) werd onderstaande In memoriam van Ad Verduijn niet geplaatst in het vorige Schakeltje. Met excuses aan de nabestaanden voor dit verzuim plaatsen we hierbij ter gedachtenis aan hem het volgende bericht over Ad Verduijn:

### In herinnering Ad Verduijn

‘Houden van is laten gaan, hoe moeilijk het ook is. Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet’ stond boven de rouwkaart van Ad Verduijn geschreven. Op dinsdag 18 augustus 2020 is Ad, echtgenoot van Jopie Verduijn na een kort ziekbed overleden op de leeftijd van 67 jaar. Ad woonde aan de Roonlaan 35 in Waspik. Zijn werkzame leven telde 46 dienstjaren. Begonnen bij de dienst centrale administratie gemeente Waalwijk kwam hij te werken bij het slachthuis in Waalwijk, en vervolgens in Breda bij de Rijksdienst Keuring voor Vee en Vlees, de RVV, die later overging in Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, de NVWA. Hij ging in verscheidene reorganisaties mee. Daarnaast heeft Ad jarenlang als diaken in de kerk gediend. Ook nam hij zijn plaats in het schoolbestuur in. Kort na zijn pensioen werd zomer 2020 bij Ad een ernstige ziekte geconstateerd. Al snel was uit onderzoeken duidelijk dat er geen goede behandelopties meer mogelijk waren. Enkele weken is Ad thuis door Jopie en familie liefdevol en intens verzorgd, waarna op 18 augustus hieraan een einde kwam. We wensen Jopie, dochter Vanessa, Marcel en de kleinkinderen kracht, sterkte en Gods nabijheid toe. *In de woestenij, Heer, blijf ons nabij, met Uw troost en met Uw zegen, tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op Uw tijd, in Uw heerlijkheid.*

Adriaan van Gammeren, ds. Henk van Kapel

## In memoriam Adriaan Heijblom

Adriaan Heijblom is overleden op 3 april 2021 op 63-jarige leeftijd. Nog maar enkele weken tevoren bleek dat hij ernstig ziek was. Hij overleed op zijn kamer op afdeling Appel in behandelcentrum De Hazelaar in Tilburg. Vijf jaar geleden moest hij hier worden opgenomen vanwege zijn ziekte, Korsakov, een aandoening die de geheugenfunctie langzaam aantast. Ik heb hem sindsdien leren kennen als een hartelijke, goedlachse meegaande man, gehecht aan zijn ouders en zus Rina en haar gezin. In de familie zagen ze hem graag. Graag vertelde hij over vroeger, zijn jeugd waarin opa en oma Heijblom een grote rol speelden, het vissen met zijn vader. Hij was werkzaam in de bouw bij bouwbedrijf Van den Broek en bij Ballast Nedam. Het ging hem niet in de koude kleren zitten toen hij daar na 30 jaar bij de grote groep werknemers hoorde die ontslagen werd. Hij is overleden in het bijzijn van zijn zus. De crematieplechtigheid vond op vrijdag 9 april plaats in Crematorium Tilburg. We wensen Rina nu zij sinds januari vorig jaar haar vader, moeder en broer verloor samen met haar dochter en schoonzoon en de kleinkinderen kracht toe om het gemis te dragen. Ook de verdere familie en de bewoners en medewerkers in De Hazelaar wensen we sterkte. Jezus heeft gezegd: *Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen* (Joh. 10: 11). Hij sta ons allen bij in strijd van ons leven.

Ds. Henk van Kapel

## VROUWENVERENGING LYDIA

In het afgelopen winterseizoen konden we, vanwege de coronamaatregelen, maar drie keer bij elkaar komen. Hierdoor hebben we ook de boeiende Bijbelstudie over het boek Prediker niet kunnen behandelen.

We hopen en bidden dat we komend seizoen zonder beperkingen elkaar weer mogen ontmoeten. In het volgend seizoen heeft het tijdschrift de Hervormde Vrouw, waar wij onze Bijbelstudies in vinden, een andere opzet. Ds. J.W. Verboom uit Groot Amers schreef verschillende Bijbelstudies die de hele Bijbel doorgaan en niet meer gebaseerd zijn op één boek. Het thema van deze Bijbelstudies zal zijn “Het Koninkrijk van God”.

Na een goed overleg met de leden willen we komend seizoen onze bijeenkomsten op de dinsdagmiddagen houden i.p.v. op de -avonden. De vrouwenvereniging komt dan bij elkaar van 14 tot 16 uur. Wellicht zijn er dames die ook liever in de middag vergaderen dan in de avond, laat je belangstelling dan zeker weten, van harte welkom!

We starten zoals gewoonlijk in september, meer informatie hierover volgt in de Voetius.

Graag delen we als vrouwenvereniging volgend gedicht met u.

### *De zin van het leven*

God heeft ons met een doel geschapen!  
En voor wie Hem als Heer aanvaardt,  
is 't leven weer het leven waard:  
Hij wordt met nieuwe kracht bewapend.

Dat doel - de zin van heel ons leven -  
is, Hem te kennen als jouw God,  
die nooit met jouw problemen spot  
en die jou nooit heeft afgeschreven.

God zond Zijn Zoon naar deze aarde,  
om wat kapot was en ontwricht,  
te brengen in Zijn helend licht  
en te herstellen in z'n waarde.  
Die grote God zoekt een relatie  
met jou, met mij, met ieder mens.  
Zijn liefde kent geen enk'le grens;  
oneindig is zijn acceptatie.

Wie bij Hem komt met diep verlangen  
naar zin en doel van zijn bestaan,  
zal nooit met lege handen gaan,  
maar handenvol geluk ontvangen.

Dan wordt het doel, de zin van 't leven,  
ook zichtbaar voor de buitenwacht;  
dan openbaart zich nieuwe kracht  
om handenvol geluk te géven!



## RITUELEN

Al geruime tijd ben ik geabonneerd op het blad Klooster, dat verschijnt vier keer per jaar en behandelt per keer één onderwerp. Dat wordt dan besproken en toegelicht door verschillende personen.

Graag wil ik een stukje met u delen uit het voorjaars- nummer wat over rituelen gaat. Er boven staat, over de alledaagsheid van heilige momenten.

Rituelen laten mij thuis komen..... geschreven door Leo Fijen

Met enkele mensen van onze kerk was ik op bezoek bij Anselm Grün in Münsterswarzach enkele jaren geleden. We werden uitgenodigd voor een viering in de crypte van de kloosterkerk. Daar ontroerde hij ieder van het reisgezelschap met een bijzondere versie van het gebed van ontferming.

Hij vroeg ons mee te doen en balde zijn vuisten bij de eerste bede tot God. Zo kun je bidden lichtte hij later toe: met gebalde vuisten.

Bij de tweede bede opende hij zijn handen en liet alle ballast van zijn leven los, als een rituele handeling om met open handen naar God toe te kunnen gaan en niet beheerst te worden door schuldgevoelens en een gevoel van te kort schieten.

Bij de derde bede draaide hij zijn handen om, als een teken dat hij nu met lege handen stond en dat hij God vroeg om zijn handen te vullen met genade en barmhartigheid.

En tenslotte vroeg hij ons allemaal om onze handen biddend te vouwen.

Later legde pater Grün uit, wat we hadden gedaan, met gebalde vuisten kun je niet bidden met lege handen kun je God vragen zich over jou te ontfermen, met open handen naar boven toe kun je je tot God richten en met gevouwen handen kun je bidden.

Zonder dat hij het met zoveel woorden uitlegde wat een ritueel is had hij het tastbaar en zichtbaar gemaakt voor ons.

Marrie Molenaar

## OUD PAPIER

Als lid van onze kerk bent u vast wel op de hoogte van het feit dat de opbrengst van oud papier al jaar en dag een belangrijke inkomstenbron is voor de Hervormde Gemeente Waspik.

Het maandelijks ophalen in de wijken en het tweemaal daags opruimen van de papiercontainer bij De Schakel wordt gedaan door ca. 45 vrijwilligers die van 1 keer per jaar tot 12 keer per week daarvoor in de weer zijn.

De gemeente Waalwijk biedt een garantieprijs van € 45 per 1000 kg. De marktprijzen voor oud papier fluctueren nogal, dus soms lijkt deze garantieprijs een fooi, maar op dit moment is het een zeer goede prijs en vooral een min of meer vaste bron van inkomsten, die alleen varieert op basis van de opgehaalde gewichten.

Daar zit overigens wel het probleem, want de algemene trend over de afgelopen 10 jaren is dalend.

Naar de oorzaken hiervoor kunnen we alleen maar raden. Misschien het digitale tijdperk, waardoor gedrukte communicatie afneemt? Misschien het feit dat een toenemend aantal mensen om milieuredenen geen reclamefolders meer wil ontvangen? Zeer waarschijnlijk neemt het aantal mensen met abonnementen op dagbladen wel af. Waarschijnlijk is het een combinatie van genoemde factoren. We weten het niet en kunnen het ook niet beïnvloeden.

In het jaar 2019 is er voor wat betreft het aantal kilo's een trendbreuk opgetreden en is de lijn weer stijgend, mogelijk veroorzaakt door de verpakkingen van de sterk gestegen aantallen online bestellingen alsmede van de sluiting van een oud papier inname locatie in Waspik-Boven.

Dit werd vooral zichtbaar in de hoeveelheden die in de container bij De Schakel aangeboden werden.

Al met al geeft ons dat meer werk, maar ook een financieel voordeel voor de kerk.

De totale oud papieropbrengst voor 2020 was € 11.687



Langs deze weg wil het college van kerkrentmeesters allen, die hieraan hun vrije tijd willen besteden, heel hartelijk bedanken.

Jan Besseling

## AVONDGEBED

Het avondgebed van 16 juni was het laatste van het lopende seizoen. Na de zomer willen we de avondgebeden gaan vervolgen. We nodigen graag de verscheidene gemeenteonderdelen uit om aan de avondgebeden te blijven meewerken. Hartelijk dank aan ieder die tot nu toe meewerkte, ook de organisten, voor de bereidwillige inzet in het voorbije seizoen. Voelt u ervoor ook eens mee te doen? Kent u een gedicht of gebed dat u erg aanspreekt? Geef het door aan ouderling Marry Molenaar of ondergetekende.

Ds. Henk van Kapel



## **DE STROMING**

Na de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen ook in woon- en zorgcentrum De Stroming weer kerkdiensten worden gehouden. Ik maakte voor het eerst sinds lange tijd op vrijdag 18 juni weer een dienst mee met bewoners, gasten en medewerkende vrijwilligers. Ik voelde me blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en ook weer in de kerkdienst mogen samen zijn. De komende vakantietijd hoop ik nog enige keren voor te gaan. Ik wil op deze plaats geestelijk verzorger Marjan Luijben hartelijk danken voor haar geweldige inzet voor de mensen en voor de kerkdiensten in het huis. De bewoners en medewerkers wens ik een goede zomertijd toe.

Ds. Henk van Kapel

## **BERICHT VAN DE KERKRENTMEESTERS**

Reeds in 1870 is de muur rondom de kerkelijke begraafplaats gebouwd. In de jaren erna is er gerepareerd en verstevigd. Echter de toestand van de muur is dermate slecht dat reparatie niet meer voldoende is. In 2019 hebben we offerte aangevraagd voor de restauratie en is het werk gegund aan OBM (Wout van den Broek). Wout heeft ervaring in de restauratie van de kerk en weet welke materialen ervoor nodig zijn. Omdat de muur geen nationaal monument is, kregen we geen subsidie. Wel hebben we na lange onderhandelingen met de gemeente Waalwijk ca. 20% van de restauratieprijs gesubsidieerd gekregen. Omdat in 2020 wegens de Corona crisis niet begonnen kon worden, is de aanvang van de uitvoering van de restauratie verschoven naar dit voorjaar. Direct na Pinksteren zijn vakmensen van OBM begonnen aan deze omvangrijke klus. Een nauwkeurig karwei wat veel vakkennis vraagt. Alle stenen welke ook maar enigszins los zitten worden verwijderd en schoongemaakt. Daarna wordt deel voor deel opnieuw gemetseld met speciale voegmortel. De verwachting is dat het hele karwei enkele maanden in beslag zal nemen. Wij wensen de vakmensen van OBM succes in deze restauratie.

In juni of juli wordt door Colijn Schilderwerken met gebruik van een torenkraan van 41 meter de haan met bol op de kerktoren opnieuw verguld met bladgoud.

Ook een specifiek vakwerk waarvoor Colijn een speciaal hiervoor opgeleide schilder in dienst heeft. Bovendien worden er in dezelfde periode reparatiewerkzaamheden en schilderwerk uitgevoerd aan de toren en aan de hooggelegen delen van de kerk. Een omvangrijk karwei waarbij het huren van een torenkraan noodzaak is. Succes gewenst aan de vakmensen van Colijn Schilderwerken.

Co Vos



## VERJAARDAGEN 75 +

Onderstaand leest u de namen en adressen van gemeenteleden en vrienden van de gemeente van 75 jaar en ouder die de komende maanden hopen te verjaren. De kerkenraad meent er goed aan te doen deze gegevens opnieuw te gaan vermelden. Het is een manier die helpt om binnen de gemeente met elkaar mee te leven. Voor de duidelijkheid: we vermelden de verjaardagen 75+ in 't Schakeltje en niet, zoals voorheen, in Voetius.

De volgende mensen hopen de komende maanden te verjaren. We feliciteren hen alvast hartelijk en wensen hen een fijne verjaardag:

15 juli	dhr. A.A. de Jong, Heggewikke 28 5161XT Sprang-Capelle
22 juli	dhr. J. van Doorne, Dopheide 25 8331 ZB Steenwijk
28 juli	mw. H. van Pas, Arnoldus Verschurestraat 10 5165 AS Waspik
31 juli	mw. A. van den Broek-Waarts, Julianastraat 12 5165 TD Waspik
6 augustus	dhr. B.J.D. van Haarlem, Haverkamp 13 5165 AM Waspik
11 augustus	mw. J.C. Verduijn-Rozenbrand, Heistraat 22 5165 GG Sprang-Capelle
14 augustus	dhr. J.J. Jonker, Emondstraat 1a 5165 CS Waspik
24 augustus	dhr. J.C. Vos, President Kennedystraat 6 5165 AJ Sprang-Capelle
13 september	mw. J. Verduijn, Wendelnessestraat 7 5165 EB Waspik
14 september	mw. A.W.L. van Dongen-Bouman, Leeuwerik 47 5165 KW Waspik
19 september	mw. P.J. Dalmaijer, Benedenkerkstraat 45, 5165 CA Waspik
21 september	dhr. M.L.M. Verduijn, Heistraat 22 5165 GG Sprang-Capelle
24 september	mw. M.A. de Goeij, Hollandsestraat 68 5141 HG Waalwijk
27 september	dhr. H. van der Schans, Raadhuisstraat 6 g 5165 CH Waspik

## JEUGDWERK

Tijdens de Coronacrisis hebben we via een aantal kleinigheidjes die aan huis zijn bezorgd verbinding gehouden met onze kinderen van de club. We hebben daar mooie reacties op gekregen.

Binnenkort krijgt elke kind weer iets leuks maar dan wel als een soort afscheidsgeschenk van de club.

De leiding van het jeugdwerk heeft geen kinderen meer in de basisschoolleeftijd en na een aantal oproepen in de gemeente hebben we nu besloten om het jeugdwerk te stoppen.

Een besluit wat moeilijk is om te nemen, maar we zien het ook niet als een punt achter het jeugdwerk, we willen eerder zeggen dat het een punt komma is. Voor ons is het altijd nog mogelijk om mee te denken met nieuwe initiatiefnemers of ideeën.

Het project Samen Eten zullen we wanneer mogelijk als groep ook zeker weer oppakken.

Afgelopen 8 juni hebben we in de Schakel samen met dominee Van Kapel, Ria Vuijk en Thomas Hanckman als vertegenwoordiging van de kerkenraad herinneringen opgehaald aan heel vele jaren jeugdwerkleiding. Wat een bijzondere tijd en wat mooi dat we die hebben kunnen besteden aan de kinderen van onze kerk.

We ontvingen allen een leuke attentie voor onze inzet, waarvoor nogmaals dank.

Ondergetekende blijft altijd bereikbaar als er mooie plannen gesmeed worden voor onze jeugd en ook de rest van de jeugdwerkleiding heeft toegezegd om best een keer te willen helpen.

Dank voor het vertrouwen wat u aan ons liet zien, door uw kind mee te laten doen aan de club!

Namens alle jeugdwerkleiding, Rianne Boll

PS catechisatie, Leercirkel en kindernevendienst gaat gewoon door. Ook regionale jeugdwerkactiviteiten vanuit bijvoorbeeld de PGML kunnen door onze kinderen en jongeren bezocht worden. Dit zal steeds in de Voetius vermeld blijven worden.

## GEDICHT

'k Weet niet of het u bekend is  
dat er een telefoon bestaat  
die draadloos van af deze aarde  
rechtstreeks ten hemel gaat

Want gaat u op de knieën  
dan gaat daar ginds de bel  
en kunt u rustig spreken  
God hoort uw stem dan wel

U zult het ras bemerken  
de lijn is altijd vrij  
u bent verkeerd verbonden  
is er bij God niet bij

Misschien zijn er door u niet te geloven  
contacten stuk gegaan  
of hebt u lang het toestel  
verlaten laten staan

Uw hart is hier het toestel  
dus kost 't u geen voorbereiding  
op ieder tijdstip van de dag  
gebruik te maken van de leiding

God wil beslist wel naar u horen  
nooit zegt Hij maak het kort  
Hij blijft wel aan het toestel  
totdat g' uw hart hebt uitgestort

Zoals een vader met zijn kind spreekt  
zo luistert Hij met open oor  
God wil steeds voor Zijn kind het beste  
daar is Hij Vader voor

Dus controleer maar eens het toestel  
en maak het storingsvrij  
Uw Vader in de hemel  
is dan ontzaglijk blij

KLEURPLAAT



## OEUCUMENISCHE ONTMOETINGEN IN WASPIK 2021 - 2022

Als rooms-katholieken en protestanten proberen we in Waspik elk in onze eigen traditie kerk te zijn. Onze tradities verschillen. Dat is niet vreemd. Het protestantisme is van oorsprong een kritische reactie op het rooms-katholicisme. Haar 'anders zijn' is de rechtvaardiging voor het bestaan als hervormde gemeente naast de rooms-katholieke parochie. Het verklaart dat beide geloofsgemeenschappen hun eigen weg gingen. Het gevolg is dat we elkaar als parochie en hervormde gemeente vandaag de dag eigenlijk niet zo goed kennen. Hoe verklaarbaar ook, het is toch gek. Onze kerken, de Sint Bartholomeüs en de Sint Jan de Doper staan in elkaars gezichtsveld. De klokken van beide kerken luiden gelijk op. Er is wel iets aan het veranderen. Rondom de kerkrestauraties van de laatste jaren is er tussen onze kerkbesturen hartelijk contact geweest. Er was een wederzijds aanbod van gebruik van elkaars kerkelijke gebouwen. De kerkbesturen hebben uitgesproken aan deze weg van toenadering graag een vervolg te willen gaan geven. Voor deze weg hebben wij, pastoor Jos Verbraeken en ds. Henk van Kapel voor het komende seizoen 2021-2022 de volgende route uitgedacht.

### Waarom oecumene?

Eerst willen we iets delen over onze motivatie voor een weg van oecumene voor parochie en hervormde gemeente. 'Oecumene' staat oorspronkelijk vanuit het Grieks voor: de bewoonde wereld, de samenleefruimte van mensen. 'Oecumene' is de technische term geworden voor het groeien naar religieuze eenheid. Waarom zouden we als rooms-katholieken en protestanten willen toegroeien naar eenheid en werken aan onderling vertrouwen? We reiken de volgende gedachten aan:

Jezus heeft één Kerk gesticht. Die was niet protestant of katholiek. Bovendien heeft Jezus voor zijn Kerk gebeden: *Vader, dat zij allen één mogen zijn* (Johannes 17: 11, 21). De gedachte dat Jezus bidt voor zijn Kerk, maakt ons nederig. Bij zijn gebed past een houding van opbieden tegen elkaar niet. Meer gepast is om open te staan voor elkaar. Om naar elkaar te vragen. Elkaar te vertellen over wat ons beweegt om God te willen dienen. Wat kunnen wij van elkaar leren? Wat zijn sterke kanten in de ene en in de andere traditie?

Als wij als rooms-katholieken en protestanten zo met elkaar in gesprek zijn, helpt dat ons bij de vraag hoe wij van betekenis zijn in de wereld.



De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk zien beiden de Kerk als 'zichtbaar teken en instrument voor de verbinding tussen God en zijn wereld en van Zijn werkzaamheid in ons en onze wereld.' (Vaticanum II, visienota PKN *Van U is de toekomst* (2020), blz. 24). Dat is naast de onderlinge betrokkenheid in wederzijds vertrouwen de andere belangrijke drijfveer voor de oecumene: samen kunnen wij wellicht grotere betekenis en uitstraling hebben dan ieder op zichzelf.

### **Afslag naar onderling vertrouwen**

Kunnen rooms-katholieken en protestanten in Waspik gaan proberen of zij met elkaar een afslag kunnen nemen naar een nieuwe weg, de weg naar onderling vertrouwen? Om positief op elkaar betrokken te zijn en dit ook uit te stralen naar de omgeving toe? De poging lijkt ons meer dan een kwestie van 'de moeite waard'. Immers: Jezus zelf bidt '*opdat zij allen één zijn*'. De Heer vraagt het van ons. Deze afslag naar een weg naar onderling vertrouwen kan er in het komende seizoen 2021-2022 zo uitzien:

VRAGEN(V)UURTJE - Een maandelijks uurtje voor belangstellende gemeenteleden en parochianen, onder leiding van pastoor Jos Verbraeken en ds. Henk van Kapel, afwisselend in De Oude Pastorie en in De Schakel op woensdagavond in het winterseizoen van 19.30 - 20.30 uur, met informatie en gesprek over vragen van protestanten aan de rooms-katholieke traditie en vragen van rooms-katholieken aan de protestantse traditie. Denk aan:

Bedevoarten - Vasten - Rozenkrans - Maria - Kloosterleven - Vagevuur - Allerzielen en Allerheiligen - Bijbelbenadering en Bijbelgebruik - Ziekenzalving en ziekenzegen, kijk op Sacramenten en de beleving daarvan - kaarsen - Liturgische gewaden en stola's, antependia - Kerkinrichting: altaar en preekstoel, (heiligen-)beelden.

INSPIRATIE-(V)UURTJE - Momenten voor inspiratie voor belangstellende parochianen en gemeenteleden, door samen bezig zijn in geloofsbronnen, met name Bijbel en Liturgie, onder leiding van pastoor Jos Verbraeken en ds. Henk van Kapel. Voorstellen:

- In de Adventstijd een gezamenlijke preekvoorbereiding;
- In Veertigdagentijd/ lijdens-tijd een bijeenkomst op een vrijdagmiddag in de Sint Bartholomeüskerk met een gang langs de kruiswegstaties, met uitleg en afsluitend middaggebed.

## Ontmoetingsagenda parochie - hervormde gemeente in 2021-2022

Ons voorstel voor de ontmoetingsagenda ziet er als volgt uit:

- Woensdag 6 oktober 19.30 - 20.30 uur Vragen(v)vuurtje in De Oude Pastorie;
- Woensdag 11 november 19.30-20.30 uur Vragen(v)uurtje in De Schakel;
- Maandag 29 november 19.30 - 20.30 uur Inspiratie-(v)uurtje; preekvoorbereiding tweede adventszondag 5 december, lezing: Lucas 3: 1-6, in De Oude Pastorie;
- Woensdag 9 februari 19.30 -20.30 uur Vragen(v)uurtje in De Schakel;
- Vrijdag 18 maart 15.00 - 16.00 uur Inspiratie-(v)uurtje in de Sint Bartholomeüskerk nl. rondgang met uitleg Kruiswegstaties en middaggebed;
- Woensdag 6 april 19.30 - 20.30 uur Vragen(v)uurtje in De Schakel

U bent hartelijk welkom om één of meer van de bijeenkomsten mee te maken.

### Bezinning op oecumene

Naast bovenstaande op de ontmoeting van parochieleden en gemeenteleden in Waspik gerichte programma, komt er mogelijk ook een aanbod voor studiebijeenkomsten voor bezinning op oecumene voor geïnteresseerden uit Waspik en regio. Hier worden thema's besproken zoals kerkvisie, ambt, Eucharistie en Avondmaal. Ook bij deze bijeenkomsten bent u hartelijk welkom. Nadere informatie kunt u tegemoetzien.

Namens Parochiebestuur St. Jan de Doper Waalwijk/Waspik en Kerkenraad Hervormde Gemeente Waspik,

Mei 2021, Pastoor Jos Verbraeken en ds. Henk van Kapel

**Boekje met Herbergwandelingen:  
Bewegen, bewonderen en bezinnen**



Wandelen is goed voor je. Gasten van de Herberg worden gestimuleerd om de prachtige omgeving van de Pietersberg te verkennen. Ze genieten van de monumentale bomen, de sprengbeken met watervalletjes en de uiterwaarden met schitterende wolkenluchten aan de Neder-Rijn.

Een wandeling is een goed middel om het hoofd leeg te maken, maar kan ook gebruikt worden om eens wat dieper over het (geloofs)leven na te denken. Met het oog op dat laatste zijn er retraitewandelingen gemaakt; korte wandelingen met teksten en vragen die tot bezinning leiden.

Om die wandelingen voor een groter publiek toegankelijk te maken, verschijnt er in mei een boekje met vier wandelingen. Alle wandelingen beginnen op het terrein van de Herberg waar vanaf 1 juni van maandag tot zaterdag (9.30 - 16.00 uur) koffie-to-go verkrijgbaar is.

Hebt u belangstelling voor het boekje (in een cadeaudoos met nog wat andere presentjes) dan kunt u contact opnemen met de Herberg.

Kosten: 10 euro exclusief porto. Zie ook [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl).

Bestellen: [info@pdcdeherberg.nl](mailto:info@pdcdeherberg.nl)

### Vrijwilligerswerk voor jou

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land zorgen bijvoorbeeld voor een schoon en opgeruimd huis en smakelijke maaltijden of zijn aanspreekpunt

voor de gasten. Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

- Stafvervangers voor de zondagmiddag en -avond - eens per maand
- Gastvrouw voor de maandag of vrijdag - eens per 14 dagen
- Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus - twee weken
- Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) vanaf 1 september - 5 of 10 maanden

Samen met anderen zorg je ervoor dat de gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Talenten die je hebt gekregen kun je inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk.

Bekijk onze website: [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl), bel 026 - 3342225 of mail: [vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl](mailto:vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl).

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg

