

't Schakeltje

Contactblad van de
Hervormde Gemeente Waspik

MEDITATIE

KOM, HERE JEZUS!

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. [...]. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! (Openbaring 22: 17 en 20).

Ds. Kaj Munk (1898-1944) schrijft:

‘Een jaar of vijftien, zestien geleden stond ik in mijn tuin op een stralende zomerochtend en ik ging helemaal op in de zaligheid van het leven. Toen hoorde ik plotseling in de lucht een wonderlijk geluid en ik dacht: Zou dat soms de Heer zijn, die daar weerkeert? Nu, later bleek dan, dat de reddingsboot op het strand een oefening had gehouden en dat was een vuurpijl, die ze hadden afgeschoten. Maar ik lachte niet eens om mijzelf en ik schaamde mij ook niet. Ik had iets ervaren, waar ik alleen maar blij mee kon zijn. En nooit zal ik dat gelukkige moment vergeten, dat mij beving, toen ik dacht, dat het wel eens kon zijn, dat Hij zelf het was. Iets mooiers had die mooie zomerochtend niet kunnen bekronen.’

Ds. Henk van Kapel



REDACTIONEEL

De zomer ligt achter ons, de herfst is begonnen. En met de herfst start ook het nieuwe seizoen van vergaderingen, bijeenkomsten en dergelijke. Dit betekent weer kindernevendienst, catechisatie, Leercirkel, vrouwenvereniging, bijbelkring, contactmiddag, kerkenraad en kerkrentmeesters. Zoals het er nu uitziet kunnen deze bijeenkomsten weer op de “normale” manier plaatsvinden waarbij we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten. Dat is iets om dankbaar voor te zijn; weer samen mogen komen om rond Gods woord met Zijn koninkrijk bezig te mogen zijn.

We wensen u gezegende bijeenkomsten toe en schrijf gerust een stukje over de bijeenkomsten die u bezoekt binnen onze gemeente zodat we dat op kunnen nemen in het volgende Schakeltje!

Voor nu wensen we u veel leesplezier toe met deze uitgave.

Namens de redactie,
Esther Wijnberg



INHOUDSOPGAVE

MEDITATIE	1
REDACTIONEEL.....	2
INHOUDSOPGAVE	3
ROOSTER KERKDIENTEN EN ACTIVITEITEN	4
VANUIT DE KERKENRAAD.....	5
KERKDIENTEN	5
IN MEMORIAM.....	7
AVONDGEBEDEN 1	9
CATECHISATIES EN LEERCIRKEL	9
BIJBELGESPREKSKRING	10
VERJAARDAGEN 75+	11
ONTMOETINGSAVONDEN MET DE PAROCHIE.....	13
HULDIGING CORRY HAKKERT	14
VAN DE CONTACTGROEP	15
AVONDGEBEDEN 2.....	16
BRIEF AAN GOD	17
MEDEDELINGEN VAN DE HERBERG.....	19
ZOEK DE VERSCHILLEN	20
BEDANKT	20

OUD PAPIER

Zet u oud papier en karton aan de straat? Help dan de vrijwilligers een handje en zet dit verpakt in dozen of gebundeld aan de weg. Hiermee voorkomt u dat het papier wegwaait. Zorg dat u de papierbundels niet te zwaar maakt. Hiermee maakt u het tilwerk lichter!

ROOSTER KERKDIENTEN

Datum*	Voorganger
3 oktober	Mw. M. de Bruin, Molenaarsgraaf
10 oktober	Mw. M. Klaasse, Waalwijk
17 oktober	Ds. H. van Kapel
24 oktober	Prop. W. Koudijs, Zeist
31 oktober	Ds. H.J. van Kapel
3 november	Ds. H.J. van Kapel Dankdag 19:30
7 november	Dhr. H Molenaar, 's Gravenmoer
14 november	Ds. A.C. Kortleve, Veenendaal
21 november	Ds. H.J. van Kapel
28 november	Ds. W.P. van der Aa, Drunen
5 december	Ds. H.J. van Kapel
12 december	Ds. C. Hendriksen, Woudrichem
19 december	Ds. J. Boom, 's Gravenmoer
25 december	Ds. H.J. van Kapel, Kerst
26 december	Nog niet bekend
31 december	Ds. H.J. van Kapel, Oudjaar
2 januari	Ds. H.J. van Kapel

AVONDGEBEDEN

Dinsdag 26 oktober om 19 uur muzikaal avondgebed

Maandag 22 november avondgebed gekoppeld aan gemeenteavond

Dinsdag 21 december om 19 uur muzikaal avondgebed

CONTACTMIDDAGEN

Woensdag 13 oktober, 10 november en 8 december om 14 uur in De Schakel.

VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft gelukkig voor de zomervakantie weer een aantal keren in de Schakel kunnen vergaderen. Dat is een stuk fijner dan elkaar te ontmoeten via de computer. Het is een stuk fijner en persoonlijker. Dat geldt veel meer nog voor de zondagse kerkdiensten. Fijn dat u weer komt en aanwezig bent. Het lijkt erop dat de maatregelen steeds verder terug geschroefd worden en we elkaar meer en meer op de oude vertrouwde manier kunnen ontmoeten. In de komende kerkenraadsvergadering gaan we ook weer nadenken over wat we kan en mag en hoe we gebruiken van vroeger weer gaan instellen. Er zijn gelukkig ook een aantal mooie dingen gerealiseerd. Zo is er een enthousiast team van jongeren en ouderen opgestaan die op zondag de live stream bedient. Ook willen we op 22 november u uitnodigen voor een gezellige gemeenteavond. Enerzijds om elkaar na langere tijd weer eens te ontmoeten anderzijds om over een aantal nieuwe gebruiken na te denken en hoe we met elkaar verder sturing aan de de kerk kunnen geven en stil te staan bij het werk dat in onze kerk wordt gedaan. Tevens staan we dan stil bij de start van Advent. Voor nu wens ik u namens de kerkenraad alvast een goed winterseizoen toe.

Namens de kerkenraad
Adriaan van Gammeren

KERKDIENTEN

Met ingang van 25 september jl zijn de maatregelen door de overheid opnieuw versoepeld en deze versoepelingen zijn ook van invloed op onze kerkdiensten.

Er is geen maximaal aantal bezoekers meer vastgelegd. Ook hoeft de afstand van 1,5 meter niet meer te worden gehandhaafd. Gezien de leeftijd en gezondheid van een aantal kerkgangers willen we toch de banken afgesloten houden zoals dat sinds eind juni het geval was zodat de vereiste 1,5 meter met de bezoekers voor en achter u steeds gerespecteerd kan worden. Voor de afstand in de bank vragen wij u zelf zorg te dragen. In principe is er plaats genoeg voor iedereen. De koster zal het verlaten van de kerk niet meer begeleiden. Ook hier vragen wij u zelf gepaste afstand van elkaar te houden.

Mocht u vragen hebben over de coronaregels in onze kerk dan kunt u contact opnemen met Esther Wijnberg, ewijnberg@home, 06 51 268 203.

IN MEMORIAM Piet de Rooij

Pieter Christoffel de Rooij, weduwnaar van Roelina - Lien - Martinus, is overleden op donderdag 16 september, op de leeftijd van 82 jaar. Hij overleed thuis, Sweensstraat 19 in Kaatsheuvel. In het huis dat hij 56 jaar geleden bouwde, het thuis van zijn huwelijk en gezin, en waar velen in de loop der jaren welkom zijn geweest. Hij was een arbeidzaam man. Als jongen hielp hij mee in het boerenbedrijf van zijn vader. Hij werd timmerman, en uitvoerder bij bouwbedrijf Pepping waar hij 41 jaar lang werkte tot zijn 62^e. Aan de tuin hadden hij en Lien elk hun eigen werk, hun tuin was prachtig. Graag was hij chauffeur voor het autobedrijf van zijn dochter en schoonzoon. Hij verrichtte bouw- en kluswerk in familie en buurt. Met Lien kwam hij kerkelijk onderdak in onze gemeente. Hij bleef ook na haar dood in 2017 kerkdiensten bezoeken. Hij had zijn eigen bescheiden plekje aan de zijkant van de bank. Zijn zoon en dochters met hun gezinnen hebben in hem een lieve vader en opa gehad. Op 23 september vinden het afscheid en de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Heistraat. Wij nemen afscheid in het licht van de trouwtekst Psalm 121: 8: *De HERE zal uw uitgang en uw uitgang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.* Hij vertrooste de kinderen en kleinkinderen, en eenieder uit familie en buurt die in Piet de Rooij een geliefde medemens mist.

Ds. Henk van Kapel

IN MEMORIAM Pieter Wijnberg

Op zondag 5 september overleed Pieter Quirijn Adriaan Wijnberg. Pieter werd 17 jaar. Pieter, zoon van Piet en Esther Wijnberg, broer van Anna, Eva, Seppe* en Nathan en kleinzoon van oma Adje werd op 26 juli 2004 geboren. Pieter was het derde kind en eerste zoon in het gezin en groeide op in Dongen. In de kerk was Pieter van jongs af aan aanwezig in de kinderoppas en later in de kindernevendienst. Iedereen kende hem aan zijn blonde krullen.

Pieter ging de laatste jaren naar de HAVO van het Mgr. Frencken College. De reis met school naar Rome was een onvergetelijke gebeurtenis en verdere stimulans om zich samen met zijn vrienden verder op school te ontwikkelen. Trots was hij op het halen van zijn Cambridge diploma. Een ongeluk maakte een plots einde aan zijn leven. Op 11 september werd Pieter in de kerk herdacht.

Indrukwekkend waren de herinnering en gedachten die werden uitgesproken. We overdachten één van zijn favoriete bijbelverhalen die hij uit de kinderbijbel bij oma Adje las. Het was het verhaal van de Farao en van het volk Israël dat door de Rode Zee trok. Het thema was 'God draagt ons door de diepte heen'. Het waren de diepten van het volk Israël in de woestijn, de diepten van Pieter, de diepten van familie Wijnberg, de diepten van zijn vrienden. We zongen er ook van met psalm 68:7. Pieter is begraven naast zijn kleine broertje Seppe op de begraafplaats van de kerk.

God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,
de Heere Heere doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Psalm 68:7 liedboek voor de kerken

Adriaan van Gammeren

AVONDGEBEDEN

De kerkenraad wil in najaar 2021 weer avondgebeden houden. Deze avondgebeden zijn vrij toegankelijk voor deelname door belangstellenden van binnen en buiten de gemeente. De avondgebeden zullen tevens worden uitgezonden via de kerkomroep. Het programma voor de maanden september en oktober is als volgt:

- Op woensdagavond 22 september om 19.00 uur hielden we een avondgebed dat in het teken stond van het thema *Vrede: wat kan jij doen?* We kozen dit thema in verband met de Vredesweek van 18-26 september. Ds. Van Kapel was de voorganger in het avondgebed. De leden van de Bijbelgesprekkring werkten mee.
- Op dinsdagavond 26 oktober om 19.00 uur houden we een muzikaal avondgebed. Dit staat onder leiding van ouderling Marry Molenaar. U wordt hartelijk uitgenodigd om bij Marry Molenaar verzoekliederen aan te melden.
- Op maandagavond 22 november houden we een advents-avondgebed. De opzet van dit avondgebed is zoals we eerder hebben gedaan in adventstijd: met zijn allen om de tafel, en enkele mensen uit verscheidene gemeenteonderdelen lezen een gedicht, gebed, schriftlezing of overdenking, we zingen samen. Het avondgebed begint ook deze keer om 19.00 uur. Aansluitend houden we een gemeenteavond. Meer informatie hierover volgt.
- Op dinsdagsavond 21 december houden we weer een muzikaal avondgebed onder leiding van ouderling Marry Molenaar.

U bent hartelijk welkom om de avondgebeden in de kerk bij te wonen. Of om thuis mee te luisteren.

CATECHISATIES EN LEERCIRKEL

We zien ernaar uit om weer bijeen te komen op catechisatie en de leercirkel. De jongeren ontvangen bericht.

BIJBELGESPREKSKRING

In het nieuwe seizoen gaan we weer bijeenkomen als bijbelgesprekskring. In De Schakel. De eerste keer was woensdagmiddag 22 september om 14.00 uur. We nodigen iedereen graag uit. Dus ook nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom. Komt u gerust eens vrijblijvend een middag meedoen. Om te ervaren of meedoen met de Bijbelkring u bevalt. Graag even een berichtje vooraf bij ds. Van Kapel, in verband met de koffie en thee en de verdere voorbereidingen. We vervolgen de lezing en gesprek over het Johannes-evangelie. We gebruiken Nelly van Kampen – Boot, *Teken van Leven. Bijbelstudies over het Johannesevangelie*, Ark Media Amsterdam/IZB Amersfoort. ISBN 978 90 33800 56 6. Op 22 september gaan we aan de slag met hoofdstukje 2: De eerste genezing: het tweede teken. Johannes 4: 43-54 (blz. 15-18). De volgende data van de bijbelgesprekskring zijn de woensdagmiddagen 20 oktober, 17 november, en 15 december. Hartelijk welkom!



VERJAARDAGEN 75 +

Onderstaand leest u de namen en adressen van gemeenteleden en vrienden van de gemeente van 75 jaar en ouder die de komende maanden hopen te verjaren. De kerkenraad meent er goed aan te doen deze gegevens opnieuw te gaan vermelden. Het is een manier die helpt om binnen de gemeente met elkaar mee te leven. Voor de duidelijkheid: We vermelden de verjaardagen 75+ in 't Schakeltje en niet, zoals voorheen, in Voetius.

De volgende mensen hopen de komende maanden te verjaren. We feliciteren hen alvast hartelijk en wensen hen een fijne verjaardag:

- | | |
|--------------|--|
| 21 september | dhr. M.L.M. Verduijn, Heistraat 22 5165 GG Sprang-Capelle |
| 24 september | mw. M.A. de Goeij, Hollandsestraat 68 5141 HG Waalwijk |
| 27 september | dhr. H. van der Schans, Raadhuisstraat 6 g 5165 CH Waspik |
| 2 oktober | mw. C. Blok – van der Mast, Lange Veertel 88 5109 BH 's Gravenmoer |
| 2 oktober | mw. P.T. Snijders Koetshuislaan 525 5146 BR Waalwijk |
| 3 oktober | dhr. A. van de Werken, Schoolstraat 2 ^e 5165 TS Waspik |
| 7 oktober | mw. A.B. van der Schans – Timmermans, Kerkstraat 23 Waspik |
| 12 oktober | mw. C. Molewijk – van Barneveld, Grote Kerkstraat 38, 4941 DP Raamsdonksveer |
| 12 oktober | mw. J. van Campen, Bruhezestraat 6 5165 CT Waspik |
| 14 oktober | mw. H.C. van Vugt, Bartholomeüshof 3 5165 TX Waspik |
| 14 oktober | dhr. A.J. Chabot, van Steenhuijsstraat 27 5161 AH Sprang-Capelle |
| 21 oktober | dhr. J.A. Ophorst, Thomas Zijlmansstraat 9 5165 AN Waspik |

23 oktober mw. H.C. de Rooij, Schotse Hooglandersstraat 29 5165
AC Waspik

3 november mw. A.A.G. de Geus-Brouwers 't Vaartje 19 5165 NA
Waspik

15 november mw. A. van der Wiel, Spoorstraat 26 5165 AB
Waspik

17 november dhr. J.C. van Dongen, Leeuwerik 47 5165 KW
Waspik

10 december mw. H.J. Treffers, Haverkamp 15, 5165 AM
Waspik

12 december mw. W.J. den Rooijen, Wendelnessestraat 1 5165 EB
Waspik

15 december dhr. C.P. de Haan, André Brokxstraat 6 5165 BJ
Waspik

17 december dhr. J.P. van Drunen, Raadhuisstraat 6B 5165 KH
Waspik

18 december dhr. J. Besseling, Hof van Polanen 19 5165 EE
Waspik

25 december dhr. M. van Zelst, Schrevelstraat 70, 5161 AE Sprang-
Capelle



ONTMOETINGSVONDEN MET DE PAROCHIE

In het vorige Schakeltje kon u lezen over voorgenomen ontmoetingen tussen leden van de hervormde gemeente en van de rooms-katholieke parochie. Wat beweegt ons om God te willen dienen? Wat kunnen wij van elkaar leren? Wat zijn sterke kanten in de ene en in de andere traditie?

Als deze ontmoeting en deze vragen u interesseren, dan bent u hartelijk welkom om mee te doen. In het vragen(v)uurtje is er gelegenheid voor vragen over overeenkomsten en verschillen. Denk aan: Bedevaarten – Vasten – Rozenkrans – Maria – Kloosterleven – Vagevuur – Allerzielen en Allerheiligen – Bijbelbenadering en Bijbelgebruik – Ziekenzalving en ziekenzegen, kijk op Sacramenten en de beleving daarvan – kaarsen – Liturgische gewaden en stola's, antependia – Kerkinrichting: altaar en preekstoel, (heiligen-)beelden.

Het inspiratie-(v)uurtje is bedoeld om samen bezig te zijn in geloofsbronnen, met name Bijbel en Liturgie. De leiding is telkens in handen van pastoor Jos Verbraeken en ds. Henk van Kapel.

De ontmoetingsagenda ziet er komend najaar als volgt uit:

- Woensdag 6 oktober 19.30 – 20.30 uur Vragen(v)uurtje in De Oude Pastorie;
- Woensdag 10 november 19.30-20.30 uur Vragen(v)uurtje in De Schakel;
- Maandag 29 november 19.30 – 20.30 uur Inspiratie-(v)uurtje; preekvoorbereiding tweede adventszondag 5 december, lezing: Lucas 3: 1-6, in De Oude Pastorie;

U bent hartelijk welkom.

Ds. Henk van Kapel

TOESPRAAK CORRY HAKKERT

Wegens 40 jaar organist op zondag 26 september 2021

Beste Corry,

Het is mij een eer om jou te mogen toespreken wegens 40 jaar organist in de kerk. Al deze tijd heb je op het orgel liederen gespeeld in eer en glorie van de Heer. Reeds op 16-jarige leeftijd, in 1970, was je een jaar al organist in Tuil. Je vader heeft je destijds gestimuleerd om te leren orgelspelen. Je speelde voor het eerst (50 jaar geleden) in een trouwdienst van je zus en op een uitvaartdienst van je oom. Daarna 40 jaar geleden was je beurtelings organist in de kerken van Waardenburg en Neerijnen. Na 10 jaar ben je vertrokken naar Waspik waar je al 30 jaar het prachtige Mathias De Crane orgel bespeelt. In deze begintijd was je samen organist met Johanna Melsen. Samen met Johanna Melsen zat je ook in de muziekcommissie voor het organiseren van concerten. De geschiedenis herhaalt zich want ook nu zit je weer in de muziekcommissie. Na het overlijden van Johanna Melsen werd je hoofd organist in Waspik. Later kreeg je assistentie van Marielle van den Broek, Hanno Hommel en Maarten van Kapel. Voor het beurtelings spelen op het orgel maak jij de lijsten klaar voor het orgel rooster ter begeleiding van de erediensten in onze kerk. Ook op begrafenissen ben jij de vaste organist. Muziek beheerst jouw leven en van je gaven wordt dankbaar gebruik gemaakt. Juist in moeilijke perioden beleef je in de muziek troost en bemoediging. Je was jarenlang koorlid en later dirigente van de opgeheven christelijke zangvereniging OKK. Bovendien ben je nog steeds dirigente van de Christelijke Gemengde zangvereniging Halleluja uit Sprang-Capelle en van de Christelijk Gemengd Zangvereniging Excelsior uit 's Gravenmoer. Op zondagavond speel je regelmatig op het orgel in de Hervormde Kerk te Besoyen. Samen met Marry Molenaar heb je de eenzame Corona periode opgeluisterd met het muzikale avondgebed op een woensdagavond waarvoor de luisteraars psalmen en gezangen konden opgeven welke door jou op het orgel werden gespeeld. Dit muzikaal avondgebed was dermate populair dat er dit najaar een vervolg aan wordt gegeven. Op de middagbijeenkomst van ouderen begeleid je op de piano de samenzang. Muziek is belangrijk in je geloof. Je bent God dankbaar om Hem te kunnen eren en loven met orgelmuziek. Deze dankbaarheid kwam ook nu weer tot uiting in de orgelmeditatie van Psalm 150 van M.L. McPhail, welke je na de preek ten gehore bracht. Rond het Heilig Avondmaal heb je gekozen voor ABBA, VADER. Met het uitgaan van de kerk kies je altijd een orgelmeditatie welke past bij de gehouden preek. Corry al bij al vertolk je in deze 40 jaar een indrukwekkende loopbaan als organist en muzikant in eer en glorie van de Heer. Namens de Hervormde Kerk in

Waspik en de vele anderen welke genieten van jouw orgelspel heb ik de eer om je de Insigne in Goud met Oorkonde verleent door de PKN en VKB in Nederland te mogen uitreiken. Nogmaals onze grote dank voor jouw inzet en we hopen nog vele jaren te mogen genieten van jouw kwaliteiten. De onmisbare Zegen van de Here God moge je begeleiden. Na de huldiging zingen we Corry staande toe met Psalm 150 uit de Oude Berijming, de lievelingspsalm van Corry. Mariëlle bespeelt het orgel.



VAN DE CONTACTGROEP

De eerste contactmiddag is inmiddels al weer gepasseerd. Op woensdag 8 september 2021 zijn we begonnen met een gezellige samenkomst. Vanwege omstandigheden werd er deze keer geen bingo gehouden.

De contactmiddagen worden meestal gehouden op de tweede woensdag van de maand. Ze worden door de oudere gemeenteleden bezocht maar staan open voor alle leden van de gemeente. Ook mensen van buiten onze gemeente zijn hartelijk welkom.

De vaste plaats van samenkomst is het gebouw De Schakel. De middagen beginnen om 14 uur en duren tot ongeveer 16 uur.

Zij die gehaald en thuis gebracht willen worden kunnen contact opnemen met Diny Schiedon (tel 06 11397410).

De commissie van de contactmiddagen bestaat uit:
Dominee Henk van Kapel, Dorpsplein 1, tel. 311315
Ans van den Bos, Leeuwerik 20, tel. 853970
Ina Koenen, Willem van Gentsvaart 10, Sprang-Capelle, tel 313252
Diny Schiedon, Bolderik 10, Sprang-Capelle, tel. 277392
Henk van Oosterhout, Vrouwkensvaartsestraat 31, tel. 311539

AVONDGEBED

Corona heeft ons veel verdriet en leegte gebracht maar gelukkig ook goede dingen, omzien naar elkaar, belronde, er zijn voor de ander. Ook het avondgebed is zo ontstaan: eerst met het luiden van de klokken en daarna ook een muzikaal avondgebed omdat we hoorden dat er van genoten werd. Daarom willen wij het voortzetten. Maar dan een keer per maand, dus om en om.

We begonnen woensdag 22 september, dat was in de vredesweek het onderwerp van deze dienst was dan ook Vrede.....

Ook willen we weer de medewerking van de verschillende geledingen vragen. De eerste keer was het de bijbelgesprekskring. Dit is een fijne groep, die nog graag wat mensen erbij wil hebben, kom eens kijken, van harte welkom. Dit even er tussen door.

Aankondiging komt ook in de Voetius te staan, in de kerk is iedereen tijdens het avondgebed van harte welkom.

In oktober is er dan een muzikaal avondgebed maar niet op woensdag, dan staat Corry voor haar koor de scepter te zwaaien, dus ons voorstel is dinsdag 26 oktober. U kunt uw liederen weer aanvragen bij Corry of Marry dan gaan wij er weer een mooi programma van maken. We ontvangen uw aanvragen graag voor 23 oktober dan hebben we tijd en gelegenheid om een indeling te maken en te oefenen, soms past een lied niet in het geheel of heeft het orgel er problemen mee.

Daarom is het wijs om meerdere liederen aan te vragen, voor ons fijn om een keuze te maken wat past of kan, we gaan daarover niet bellen. November is even onder voorbehoud omdat we het aan de gemeente avond willen koppelen en dan verhuizen we naar maandag 22 november U hoort het ruim van te voren en er komt een bericht in de Voetius, het thema zou dan Advent zijn.

Op de gemeente avond willen we dan met U allen even overleggen of we zo doorgaan of dat er anderen ideeën zijn.

Op dinsdag 21 december is dan het laatste muzikale avondgebed van dit jaar en daar zijn heel veel liederen voor te bedenken.

Liederanvragen: corryhakkert@live.nl of tel. 0416 312744
Of wvosbongaards@home.nl of tel 0416 282257

We hopen dat het duidelijk is voor een ieder, dat er veel behoefte is om iets met elkaar te ondernemen en dat de aanvragen binnen stromen.

Een hartelijke groet mede namens de dominee
Marry Molenaar-Bongaards

BRIEF AAN GOD

Lieve Heer

Het spijt me dat U zondag op zo'n vreemde dag hebt gelegd. Ziet U, het zit zo, wij zouden veel beter en geregelder naar de kerk kunnen gaan als U een andere dag had gekozen.

Nu is het juist die dag, die volgt op een week van hard werken. Meestal zijn we dan erg moe en willen graag wat uitrusten. Bovendien gaat er juist ook nog een zaterdag aan vooraf.

Mijn man zit dan te knutselen aan de auto....en de kinderen en ik hebben dan ook van alles te doen 's Avonds gaan we meestal uit of krijgen we bezoek. Van vroeg naar bed gaan is dan geen sprake. Kunt U ons dan kwalijk nemen dat wij de volgende dag wat uitslapen?

Verder valt het ons op, dat het juist 's zondags vaak guur en koud is.....of dat het regent. Is het een keer mooi weer, dan willen we er wel eens op uit naar het strand of zo.

Tenslotte zitten we altijd in de stad. En zoals ik al zei, 's zaterdags komt er niet veel van.

Ziet U Heer God, ik schrijf dit omdat ik graag wil dat U de zaak ook eens van ons standpunt beziet. Het is echter niet onze schuld of onwil, dat we 's zondags zo weinig in de kerk komen. We zouden graag willen, weten dat het moet....en ook dat we het nodig hebben. We willen alleen maar zeggen, dat het werkelijk niet kan....en we hopen dat U ons zult begrijpen.

Uw toegenegen, Ik Ben te Druk

BRIEF VAN GOD

Lief Kind

Wat heb ik je toch een zwaar kruis opgelegd door mijn dag precies op zondag te laten vallen...en dan notabene nog wel na een vrije zaterdag. Maar ik zal het je uitleggen: De maandag is als vanouds bedoeld als wasdag. En op dinsdag wordt de was gestreken. 's Woensdags reparaties aan het was goed verrichten en met de kinderen de vrije middag door brengen.

Op donderdag krijgen de slaapkamers hun wekelijkse beurt en op vrijdag wordt de rest van het huis gedaan om jouw bezoek in het weekend waardig te kunnen ontvangen. Dan kun je op zaterdag lekker uitslapen en je boodschappen doen en je man kan na vijf werkdagen aan z'n auto knutselen.

Ja, en nou die zondag hé ?

Dan moet je op visite bij Mij, want ik wil met jou dan even bijpraten.....weer of geen weer, strand of geen strand,.....zin of geen zin. Zes dagen van de week kijk ik dag en nacht naar je om, als je thuis bent.....voor een verkeerslicht staat.....in de supermarkt loopt.....niet in slaap kunt komen. Altijd en overal ben ik bij jou. En nu wil ik gewoon dat je op mijn dag bij mij op bezoek komt. Ik ben blij dat je graag wilt komen en dat je ook weet dat het moet en dat je beseft dat je het nodig hebt. Daarom verwacht ik je elke zondag!!!

Je hemelse Vader





Kom-op-adem 'midweken': Leven met verlies en In balans

De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn van harte welkom. Daarnaast is er in november weer een driedaagse rond het thema verlies, voor mensen die een dierbare hebben verloren en een vierdaagse over het vinden van balans in je leven. Deze is vooral voor mensen met beginnende burn-outklachten.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: In Balans van 24 - 27 november en Leven met verlies van 29 november - 1 december.

Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom-op-adem.



Vacatures voor zinvol vrijwilligerswerk

Het grootste deel van het werk in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg gebeurt door vrijwilligers. Zij zorgen met het team voor een unieke sfeer en liefdevolle aandacht. De gasten merken dit op en zien dat als zorg van de Here God. De meeste van de tweehonderd vrijwilligers werken jarenlang in de Herberg en hun trouw wordt zeer gewaardeerd. Toch zijn er ook wel eens vacatures. Op dit moment zoeken we:

- Tussenjaar - diaconaal werker voor minimaal vijf maanden (intern)
- Stafvervangers voor de donderdagavond (eens per veertien dagen)
- Keukenvrijwilligers voor het weekend (eens per zes weken)
- Brandwacht voor de zondagnacht (met eventueel broodmaaltijd op maandagmorgen)

Heb je belangstelling, of zou je ander werk in de Herberg willen doen? Neem contact met ons op: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of 026-3342225

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN



God maakt voor de Israëlieten een pad dwars door de zee.
Dit verhaal staat in Exodus 14

BEDANKT!

Graag willen we iedereen bedanken die ons tijdens de ziekenhuisopname en na het overlijden van onze Pieter heeft gesteund met een kaartje, een bloemetje, gebed enz. Dit heeft ons veel goed gedaan. Hartelijk bedankt!
Familie Wijnberg