



't Schakeltje

Contactblad van de
Hervormde Gemeente Waspik

13^e JAARGANG 1^e EDITIE Mei 2020

MEDITATIE

PINKSTEREN

Ineens waren daar de coronamaatregelen. Eén voor één streepten we geplande activiteiten uit de agenda weg. Niet eerder maakten wij het mee dat voor zo lange tijd het kerkelijk leven stil viel. Gelukkig niet helemaal, want dankzij de moderne communicatiemiddelen zijn kerkdienst- en gebedsuitzendingen mogelijk. Door de telefoon kunnen we elkaar horen en in beeld hebben.

Sommigen van ons hebben familieleden verloren aan het virus. We condoleren hen en wensen hen veel sterkte. Schrijnend dat lang niet iedereen de mogelijkheid had om afscheid te nemen. Veel moeite geeft ook dat de toegang tot verzorgingshuizen en verpleeghuizen beperkt moest worden. Aan weerskanten van een raam of scherm naar elkaar zwaaien en bellen: wat kan verlangen naar nabijheid pijn doen. Scholen dicht en leeg, woonhuizen een plek voor thuisonderwijs en thuiswerk. Het verenigingsleven gestaakt. Op straat en in de winkel in boogjes langs elkaar heen. Ik begin er langzaam aan te wennen...

Intussen is er weer iets meer mogelijk aan gezamenlijke activiteit. Al gaat het allemaal nog voorzichtig. We vormen momenteel een samenleving die uit haar doen is. Behalve verwarrend is deze tijd misschien ook een kans om voor mens en milieu wenselijke veranderingen voor te bereiden. Een bezinning om ook als kerk in mee te doen.

Hoe dan ook, we zullen ook ons kerkelijk leven voorlopig moeten inrichten op de 1,5 meter bepaling. Een uitdaging om de schouders onder te zetten. Niet letterlijk schouder aan schouder, maar geestelijk zeker. Het geloof is onze levensruimte. We zijn niet alleen. In Jezus is God met ons. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren verkondigen ons Hem als de Heer, die nergens door gebonden is, zelfs door de dood niet. Hij troont boven alle machten. Hij is vrij om overal bij ons te komen in zijn Geest. 'Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij' (Handelingen 17: 28).

Ds. Henk van Kapel

REDACTIONEEL

Het is al een behoorlijke tijd geleden dat het vorige Schakeltje uitkwam. Met de komst van het corona-virus werd in eens alles anders en hebben we ook het Schakeltje even gelaten voor wat het is. Nu weer een uitgave van ons kerkblad met daarin een terugblik op bijeenkomsten van het jeugdwerk van voor maart 2020, een aantal in memoria en nieuws over hoe we de komende maand de kerkdiensten gaan inrichten. Daarnaast een aantal mooie bijdragen in de vorm van gedichten. Daar maken we altijd graag plaats voor dus ook uw bijdrage is van harte welkom!

We wensen u veel leesplezier en een goede gezegende zomer toe.

Namens de redactie, Esther Wijnberg

Kopijdatum volgende Schakeltje 5 september 2020



INHOUDSOPGAVE

MEDITATIE	2
REDACTIONEEL	3
INHOUDSOPGAVE	4
ROOSTER KERKDIENTEN EN ACTIVITEITEN	5
IN MEMORIAM	6
VANUIT DE KERKENRAAD	10
KERKDIENTEN IN JUNI	11
SAMENETEN	14
JEUGDWERK	15
GEDICHT.....	18
PGML	19
GEDICHTEN	21

OUD PAPIER

Zet u oud papier en karton aan de straat? Help dan de vrijwilligers een handje en zet dit verpakt in dozen of gebundeld aan de weg. Hiermee voorkomt u dat het papier wegwaait. Zorg dat u de papierbundels niet te zwaar maakt. Hiermee maakt u het tilwerk lichter!

ROOSTER KERKDIENSTEN EN ACTIVITEITEN

Datum*	Voorganger
7 juni	Dhr. H. Molenaar, 's Gravenmoer
14 juni	Ds. H.J. van Kapel
21 juni	Ds. B. de Graaf, Waalwijk
28 juni	Ds. B. de Graaf, Waalwijk
5 juli	Ds. A va Duinen, Loosdrecht
12 juli	Ds. H.J. van Kapel
19 juli	Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
26 juli	Ds. H.J. van Kapel
2 augustus	Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk
9 augustus	Ds. H.J. van Kapel
16 augustus	Ds. G.D Hoff, Rhenen
23 augustus	Ds. J. van den Hout, Raamsdonksveer
30 augustus	Mw. M. Klaasse, Waalwijk
6 september	Ds. G. Boer, Rhenen
13 september	Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk
20 september	Ds. C. Hendriksen, Woudrichem
27 september	Ds. H.J. van Kapel

*De diensten vangen aan om 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

KINDERNEVENDIENST

Voorlopig is er nog geen kindernevendienst.

IN MEMORIAM

In memoriam Cecilia - Martha - van Os - Rosenbrand, weduwe van Willem Marinus van Os is overleden op 1 december 2019 in de leeftijd van 93 jaar. Ze groeide op met twee oudere zussen en hun moeder. Ze werkte al op jonge leeftijd om het gezin mee draaiende te houden. Ze diende bij de families Stam en Vesters, en bij de gezinnen van handschoenenfabrikant Dekkers en slagerij Span. Van 1951 - 1981 werkte ze bij de Efteling. Ze hield de kantoren van de technische dienst schoon en ze was wasvrouw. In 1957 huwde ze Willem van Os. Ze gingen op de Zuidhollandsedijk wonen. Later op de Rechtvaart 25. Moeder woonde bij hen in. Ze kregen een dochter Jolanda en een zoon Kees. Ze hebben het huis van dochter Jolanda en echtgenoot Hans meegebouwd. Ze maakten samen de geboorte mee van kleindochter Marit. Wim overleed in 2003 onverwacht. Ze pakte de draad op. Kleindochter Leonie werd geboren. Tot het einde toe woonde ze in het huis aan De Rechtvaart 25, samen met zoon Kees die zijn baan opgaf om moeder te verzorgen. Ze heeft een lang leven gehad waarin werken en zorg voor anderen de boventoon hebben gevoerd. En ook het geestelijk lied. Graag zong ze. Graag was ze in de kerkdienst. Voorafgaande aan de begrafenis op vrijdag 6 december op de begraafplaats bij de kerk aan de Zuidhollandsedijk hebben we in gebouw Eben Haëzer haar geliefde Psalmvers 145: 5 gelezen en overdacht: *Welzalgig hij, die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God.* Deze verwachting geve de kinderen en kleinkinderen en de verdere familie en een ieder die in Martha van Os-Rosenbrand een geliefd medemens mist, troost.

In memoriam Antje Maaïke - Annie - Ruijtenberg, sinds 7 juli 2012 weduwe van Adrianus Boezer, is overleden op 16 januari, in de leeftijd van 89 jaar. De laatste maanden woonde ze in De Stroming. Met steun van de verzorgenden van het huis en uit de vriendenkring hebben de kinderen moeder hier verder kunnen bijstaan. Het afscheid van haar woning bij de Hooipers aan 't Vaartje, naast de woning van zoon Piet en zijn gezin viel haar zwaar. Hier was ze aan de zijde van echtgenoot Ad de belangstellende zorgzame gastvrouw

geweest voor vele medewerkers en klanten. Ze was er het middelpunt in het gezins- en familielevens.

Ze groeide op in het slagersgezin Ruijtenberg. Ze hielp haar vader mee met de bezorging van boodschappen in het dorp. Op 29 december 1953 huwde ze Ad Boezer. Ze kregen een dochter en twee zonen. Ze werden de trotse grootouders van vijf kleinkinderen. Ze werd twee maal overgrootmoeder.

Muziek was een leidraad in je leven. Het plezier daarin is altijd gebleven, schrijven de kinderen en kleinkinderen op hun rouwbrief. Ze was vaardig op piano, orgel en accordeon. Graag speelde ze op bruiloften, op ouderenmiddagen, in kerkdiensten, en leidde ze het kinderkoor. Ze heeft nog de piano in De Stroming bespeeld.

Op 23 januari hielden we de afscheidsdienst in onze kerk, en begroeven we haar bij haar echtgenoot Ad. We baden voor zoon Piet die ten gevolge van een ongeval de begrafenis van zijn moeder niet kon meemaken.

De Here God vertroostte de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen, de families en burens, en al wie in Annie Boezer een geliefde medemens missen. *Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, ik maak alle dingen nieuw* (Openbaring 21: 5).

In memoriam Cornelis Adriaan - Kees - Heijblom, echtgenoot van Maria Paans is overleden op 26 januari op de leeftijd van 92 jaar. Hij was de oudste van vier broers. Het gezin woonde aan de Parallelweg. Hij heeft van jongsaf graag en hard gewerkt. Hij begon bij boeren en in het grondverzet. Hij werkte in de haven in Rotterdam, en vanaf 1961 28 jaar bij Trobos Lijmfabriek in Dongen. Voor zijn 25-jarig jubileum lieten de kinderen een gedachtenisbord maken. Het hangt nog altijd in de huiskamer.

Hij liet zich als 18-jarige jongen inschepen en diende en vocht als soldaat bij de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië van 1945 tot 1948. Aangedaan vertelde hij over deze voor hem en zijn kameraden erg bewogen periode. Op 25 maart 1954 huwde hij Maria Paans. Ze kregen een dochter, Rina, en een zoon, Adriaan. Hij werd de trotse opa van twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Intens leefde hij met hen mee. Groot was zijn verdriet toen zijn schoonzoon Gerrit stierf.

Hij was dankbaar het 65-jarig huwelijksjubileum met zijn Rie vorig jaar te mogen vieren. Binnen de families Heijblom en Paans heeft hij met velen meegeleefd. Trouw deed hij gedurende zijn hele leven - tot zijn gezondheid het niet langer toeliet - elke zondag mee in de kerkdienst. Hij zat naast Rie op de hoek van de achterste bank aan het looppad. De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 1 februari in onze kerk, waarna de begrafenis volgt op onze begraafplaats.

Wij bidden Rie, Rina en Adriaan, de klein- en achterkleinkinderen, en al wie in de families en in de buurt in Kees Heijblom een geliefde medemens missen, de troost toe van de Heer, onze Goede Herder (Psalm 23).

In memoriam Aart Timmermans, echtgenoot van Adriana Johanna Kuijsten is overleden op 22 maart op de leeftijd van 81 jaar. Hij overleed in zijn kamer in 't Spoorwiel, in het bijzijn van zijn echtgenote en zoon John. Hij werd geboren en groeide op in Sprang als enige zoon in een gezin met nog drie dochters. Hij nam het boerenbedrijf van zijn vader en een oom over. Hij huwde zijn Adri in 1967. Ze kregen een dochter en drie zoons. Hij vestigde een nieuw veebedrijf in de polder bij Waalwijk. Hij had daarna een akkerbouwbedrijf in Den Bommel. In 2007 streek hij neer in Waspik in de Hof van Polanen. Graag bezocht hij van hieruit zoon Ronald en zijn gezin en boerenbedrijf in Polen. Hij was een open hulpvaardige man, een geliefde vader en opa, een trouwe zwager en vriend, een trouw gemeentelid. Nadat zich bij Aart dementie openbaarde zetten Adri en de kinderen zich in voor zijn mantelzorg tot het niet langer was op te brengen. Na de 50-jarige bruiloft verhuisde Aart naar 't Spoorwiel. Hij had hier goede laatste jaren. Hij was de laatste maanden weer samen met Adri die in december 2019 ook op 't Spoorwiel kwam wonen. Op 27 maart namen we afscheid in een dienst in kleine familiekring in de hervormde kerk in Besoijen welke te volgen was via de kerkomroep en live-stream, waarna we Aart Timmermans hebben begraven op de kerkelijke begraafplaats. In de dienst luisterden we naar Psalm 23: *de Heer is mijn herder*. Hij, de Goede Herder, vertrooste Adri, de kinderen en kleinkinderen, de families en een ieder die in Aart Timmermans een geliefde vriend of buurman mist.

In memoriam Cornelia - Corry - van Beveren is overleden op 24 april, in Zorgcentrum De Stroming. Ze werd geboren in Waspik op 9 maart 1930. Het gezin zou 8 kinderen gaan tellen. Ze werd opgeleid tot coupeuse. Ze werkte in het ziekenhuis in Dordrecht op de linnenkamer, en bij de notaris in Waalwijk. Ze huwde Jan van Beek in 1959. Ze kregen een zoon Hans en een dochter Jolanda. Dol was ze op de kleinkinderen. Ze was liefdevol. Ze had een zorgelijke natuur. Binnen het huwelijk hielden Corry en Jan het met elkaar uiteindelijk niet vol, maar na de scheiding lieten ze elkaar niet los. Ze was een familiemens. Bijzonder gehecht was ze aan haar jongste broer Marjo. Hij had een longziekte en stierf op dertigjarige leeftijd. Ze had het vaak over hem. Ze hield van muziek, ook van het geestelijke lied. Ze was lid van het kerkkoor. In haar goede jaren was ze een trouw kerkganger. Ze kreeg dementie. Ten tijde van de verbouwing van De Riethorst kwam ze te wonen in de tijdelijke huisvesting in Kaatsheuvel. Hier en in De Stroming in Waspik was ze een geliefde bewoner. Ze heeft er goede jaren gehad. De afscheidsdienst vond in besloten kring plaats in de kerk op 30 april, waarna ze, naast het graf van haar ouders, op de kerkelijke begraafplaats werd begraven. We wensen de kinderen en kleinkinderen, de familie en al wie Corry van Beveren mist, sterkte toe en troost op de weg van geloof, hoop en liefde met Jezus aan Wie de toekomst toebehoort (1 Korintiërs 13).

Ds. Henk van Kapel

VANUIT DE KERKENRAAD

Het besluit om vanwege het coronavirus geen bijeenkomsten meer te mogen houden kwam erg plots. Hoewel bijeenkomsten tot 100 en de week erna nog tot 30 personen waren toegestaan, heeft de kerkenraad, net als vele kerken met ons, toch het advies gevolgd om meteen met zo min mogelijk personen een online dienst te organiseren en de grenzen daar niet in op te zoeken. Ook kwam daarmee een plots einde aan het winter- en verenigingswerk.

Een dienst waarbij slechts enkele kerkenraadsleden, een koster en een organist aanwezig zijn, voelt erg vreemd aan. Je voelt intens wat het met je doet, wanneer anderen er niet kunnen en mogen zijn. Je voelt de leegte en verlangt naar de aanwezigheid van de ander, het blijft tenslotte toch een SAMENkomst.

U luistert mee vanuit thuis, en ook dat is een bijzondere situatie. U was gewend om er wekelijks te zijn en soms ook nog bij de activiteiten door de weeks. Misschien was het wel uit gewoonte. Nu voelen we pas echt dat een samenkomst bijzonder is en vele dimensies heeft die op ons van invloed zijn. Wat kunnen we er naar verlangen om elkaar weer te zien en te ontmoeten! Het zal ook zeker weer heel bijzonder worden als we straks weer samen mogen komen. We zullen het dubbel waarderen. We hopen als kerkenraad daarom ook dat u straks allemaal weer komt, niet uit de macht der gewoonte, maar verlangend en uit dankbaarheid, zoals we dat vaak in psalm 84 vers 1 in de nieuwe berijming zingen:

*Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.*

De kerkenraad en predikant hebben ondertussen niet stil gezeten en er is nagedacht over verschillende initiatieven. Er is meer gebeld, er zijn bloemen bij 75+ers bezorgd, de klokken luiden op woensdagavond, op woensdag zijn er avondgebeden waar verschillende gemeenteleden aan hebben meegewerkt. Er zijn ook nieuwe digitale initiatieven. Zo gaat de belijdeniscatechisatie via een videoverbinding gewoon door! Ook heeft de kerkenraad (op anderhalve meter afstand van elkaar) vergaderd over weer een aantal andere initiatieven, zoals het openstellen van de kerk en denken we na over hoe we met in acht neming van de overheidsgeboden en adviezen van online weer terug naar de oude werkelijkheid kunnen.

Hoewel we proberen in contact te blijven met iedereen, en er als kerkenraad voor ieder gemeentelid willen zijn, beseffen we ook dat soms niet altijd helemaal lukt. Het is zeker niet de bedoeling iemand te vergeten. Als u zelf wat kwijt wilt of even een praatje wil maken, neem dan gerust ook zelf contact met een kerkenraadslid op dominee op. We bergrijpen het best en vinden het echt niet bezwaarlijk.

Tenslotte, we wensen een ieder sterkte en gezondheid toe in deze moeilijke en bizarre tijden.

Adriaan van Gammeren

KERKDIENTEN IN JUNI

Met ingang van 1 juni a.s. zijn er weer bijeenkomsten mogelijk met 30 aanwezigen. Dit betekent dat we in juni kerkdiensten kunnen houden met 25 gemeenteleden, organist, koster, diaken, ouderling en predikant

Vanzelfsprekend dienen alle regels van het RIVM goed opgevolgd te worden. Dit betekent o.a. dat u 14 dagen voor kerkbezoek geen symptomen van covid gehad mag hebben, de 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd, u ontsmet uw handen voor het betreden van de kerk.

We zijn verplicht met een reserveringssysteem te werken wat betekent dat u niet “zomaar” op zondag naar de kerk kunt komen. U kunt de kerkenraad laten weten welke zondag(en) in juni u graag de dienst bij wilt wonen. We zullen dan op basis van de wensen en de beschikbare plaatsen zo veel als mogelijk iedereen voor minstens 1 dienst uitnodigen. U kunt zich aanmelden, voor 5 juni, bij Esther Wijnberg, tel. 06 51 268 203 of via mail ewijnberg@home.nl

Vrijdag of zaterdag voor de dienst krijgt u een telefoontje met de uitnodiging. U krijgt dan ook een plaatsnummer te horen. Dit nummer (tussen 1 en 25) vindt u ook terug op de kerkbanken. Wij vragen u plaats te nemen bij dit nummer en niet op uw normale vaste plaats. Dit heeft te maken met de 1,5 meter afstand.

Voordat u de kerk inkomt kunt u uw handen ontsmetten. Wij vragen u dit zeker te doen met het oog op uw eigen gezondheid en die van de andere gemeenteleden. We willen u er ook op wijzen dat de toiletten gesloten zullen zijn.

Tijdens de dienst is er geen gemeentezang en worden er geen collectes gehouden. Samen zingen blijkt een mogelijke bron van besmetting te zijn vandaar dat we er voor kiezen dit niet te doen. Ook het doorgeven van de collectezakken is een mogelijke besmettingshaard. U kunt uw bijdrage via de bank overmaken zoals u ook de afgelopen periode heeft gedaan.

Na afloop van de dienst willen we u vragen te blijven zitten totdat de koster aangeeft dat uw rij de kerk mag verlaten. Op die manier kunnen we ook bij het uitgaan van de kerk de afstand van 1,5 meter respecteren.

We kiezen er voor voorlopig nog geen kindernevendienst te houden.

Wanneer alles goed gaat mogen we vanaf 1 juli weer met 100 mensen bij elkaar komen maar wel met 1,5 meter afstand. De kerkenraad zal in zijn vergadering van 15 juni de opgedane ervaringen met de eerste 2 kerkdiensten in juni meenemen bij het voorbereiden van de diensten vanaf juli.

We willen u vragen de regels die nodig zijn te respecteren zodat we gezamenlijk goede diensten mogen beleven rekening houdend met de gezondheidsrisico's.

Vanzelfsprekend blijven de diensten uitgezonden worden via de gekende kanalen. Immers, er kunnen maar 25 gemeenteleden de dienst bijwonen en we hebben alle begrip en respect voor gemeenteleden die liever nog niet in een grotere groep bijeen komen.

We horen dat de avondgebeden op woensdag erg op prijs worden gesteld. Deze zullen daarom ook in de maand juni worden uitgezonden. Hiervoor geldt dat deze in de huidige vorm, dus met een beperkt aantal mensen, doorgang zullen vinden.

Met Gods zegen hopen we op mooie diensten in de maand juni.

Namens de kerkenraad,

Esther Wijnberg



Verslag Samen Eten op Valentijnsdag 14 februari 2020

Het thema voor deze 7^e keer Samen Eten was “Liefde”, met een verwijzing naar Valentijnsdag.

De tafels en de zaal van De Schakel waren geheel gehuld in een liefdevolle aankleding met hartjes en kaarsjes.

De 59 gasten werden verwelkomd door “spreekstalmeester” Rianne. Omdat er een aantal nieuwe deelnemers waren, werd gevraagd om per tafel elkaar voor te stellen, wat ook op een gezellige manier gebeurde.

Hierna was het woord aan dominee Van Kapel, die een korte inleiding hield over het ontstaan van Valentijnsdag, met name over de heilige bisschop Valentinus. Hierover zijn diverse verhalen in omloop zodat het dus niet geheel vast staat welke het juiste is. Vrijwel zeker is dat hij op een gruwelijke manier aan zijn einde is gekomen.

Vervolgens las de dominee de geschiedenis van Ruth en gaf daar een korte toelichting op. De naam Ruth betekent overigens “vriendin”, wat ook heel toepasselijk is voor Valentijnsdag.

Hierna werden met behulp van YouTube twee verzen van psalm 118 gezongen en ging dominee voor in gebed.

Rianne gaf nog wat verdere toelichting over de gang van zaken voor deze avond. Eerst werd nog de presentielijst doorgenomen, hetgeen altijd weer voor verwarring zorgt voor deelnemers met dezelfde achternaam.

Toen was het dan toch echt tijd om het diner te laten beginnen.

Het aperitief was een mooi opgemaakt bordje met een wrap, een rode bietjessalade en kipreepjes. De volgende gang was een kom stevige tomatensoep.

Onder de aanwezigen bevond zich de heer Dubois, die met zijn 90 jaar het goochelen nog niet is verleerd. Dat bleek wel toen hij uit een (leeg) vogelhuisje een groot ei tevoorschijn toverde. Toen het ei open werd gemaakt, kwam daar een boeket met diverse kleuren uit, die deden denken aan een prachtige vogel, de pauw.

Uiteraard werd er tussen de gangen door nog een spel gespeeld. Aan de hand van afbeeldingen moest een woord of uitdrukking geraden worden. Omdat er een behoorlijk aantal afbeeldingen waren, werden deze met veel enthousiasme onderling per tafel geruild.

Hierna was het tijd voor het hoofdgerecht: Het Buffet.
Er was weer volop keus: aardappelpuree, gekruide pittige sperzieboontjes, hete kip, romige kip, witte rijst, appelmoes, broccolischotel, curry-bonenschotel, sla en breekbrood.

Het dessertbuffet bestond zoals altijd uit ijs, vruchten, slagroom en natuurlijk het romige dessert volgens geheim recept, dat weer verrukkelijk was. Ook de zelfgemaakte advocaat was top!
Afsluitend kregen we een lekker bakske koffie met een bonbon.
Natuurlijk werden alle medewerkers (lees: vrijwilligers) met een luid applaus bedankt.

Dominee Van Kapel bedankte hierna alle gasten voor hun komst en besloot de avond.

Als laatste werd het lied "Stilte in alle landen" gezongen en kon iedereen voldaan huiswaarts keren. Het was inmiddels al tegen half 11 voor we echt vertrokken waren. Maar we hebben weer een heel gezellige avond meegemaakt !

En, zoals Rianne beloofde: volgend jaar hopen we weer zo'n fijne avond te hebben !

Henk van Oosterhout

Jeugdwerk 1 Samen eten project op 14 februari met het thema liefde was weer een geslaagd project al zeggen we het zelf. Samen met de kinderen van de club hebben we de versiering gemaakt o.a. mooie onderzetters voor op tafel die mee naar huis genomen konden worden. Om zoiets moois te kunnen doen, zoals de uitnodiging al aangaf, met liefde te koken voor de medebewoners van Waspik en ouderen en/of alleenstaande een mooie avond te geven. De warmte en dankbaarheid maakt het voor ons zeer eervol om te doen. Volgend jaar weer!



Met de kinderen hebben we ook nog leuke spelletjes gedaan en helaas is het seizoen weer bijna voorbij 17 april is alweer de laatste clubavond.

Groetje namens de clubleiding.



Jeugdwerk 2
Wat was het jammer dat we, door het coronavirus, niet meer samen konden komen om



ons clubseizoen samen af te sluiten. Alle basisschoolkinderen konden niet meer naar school, een hele verandering. Geen vrienden en vriendinnen meer ontmoeten, niet naar de club gaan of samen sporten. Het advies 'Blijf thuis'.

Als leiding hebben we veel aan jullie gedacht en zijn met een nieuw plan gekomen. Als jullie niet naar de club kunnen, komt de club gewoon naar jullie thuis.

Voor de paasdagen zijn er zakjes rondgebracht met eieren en daarbij leuke opdrachtjes, zoals versier een gekookt ei en maak er iemand blij mee, samen blind tekenen (wat we ook op de clubavonden doen) en een rebus om op te lossen of een kleurplaat. Jullie ouders mochten de 4 eieren verstoppen zodat jullie op zoek konden naar de eerste opdracht. Jullie reacties waren ook erg leuk en dat was fijn om te horen. Iedereen was blij verrast om iemand van de leiding te ontmoeten 'aan de deur en op afstand'.



Ook een mooie tekst met de boodschap ‘Wees niet bang’ kon niet ontbreken. Zoals Jezus vaak zei onder zware omstandigheden tegen zijn volgelingen. Leef net als Jop met vertrouwen en houdt moed.

Voor nu is alles nog onzeker en mogen we toch van iedere dag iets moois maken. Hiervoor mogen we de Here God danken en we mogen bidden voor de mensen die alleen zijn of iemand hebben verloren aan het coronavirus, dat zij gesteund worden in hun verlies wijzend naar de woorden van Jezus ‘wees niet bang’! Heb vertrouwen dat het allemaal weer goed zal komen.

Wij wensen de kinderen veel succes op school, thuis of in de klas. Hou vol met elkaar en dan zien we elkaar hopelijk weer als het nieuwe clubseizoen van start gaat.

Groetjes van de jeugdwerkleiding Lianne, Ellie en Miranda

De weg van de hoop.

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Vaclav Havel

Ingezonden door Marrie Molenaar

Wat een gedoe dat online gebeuren, of toch niet?!

Hoe hou je de jeugd betrokken bij de kerk in deze lastige periode van quarantaine en alles digitaal communiceren. De eerste week moesten we allemaal even onze draai vinden in onze gezinnen, met school en met werk maar een week of 2 later ga je toch verder kijken en besloten we als jeugdraden PGML dat we iets met de jeugd wilden gaan ondernemen.

Na overleg met jeugdleiders van de PGML jeugdraden hebben we besloten om mee te doen met de **online Paaschallenge** die georganiseerd is door de Jong Protestanten (nieuwe naam van JOP).

Dit is besloten op woensdag 1 april tijdens een hilarische online bespreking, we moesten even wennen aan de online omgeving, maar toch een goed overleg en een mooi besluit. Dat betekende wel even aanpoten om dit voor 11 april te organiseren. De online Paaschallenge is direct aangevraagd bij de website van Jong Protestanten, nu de jeugd mobiliseren!!

Als actie hebben we alle jeugd van de PGML thuis een zakje Paaseitjes gebracht met een Paasgroet en een uitnodiging voor de Paaschallenge. Voordeel is dat ze allemaal thuis waren en we even 'hoi' konden zeggen en op gepaste afstand de eitjes konden afgeven of afgooien!

De jeugd van Hervormd Sprang en van PG Waalwijk hadden zelf al initiatief genomen om mee te doen, de rest van de jeugd van de PGML kerken is via de jeugdleiding en de Friends app uitgenodigd.

Op zaterdagavond 11 april (Stille Zaterdag) hebben we met 5 groepen jeugd tussen de 10 en 17 jaar (Hervormd Sprang en PG Waalwijk niet meegerekend) een online Paaschallenge gespeeld. We hebben met leiding en deelnemers Whatsapp groepen gemaakt en moesten tussen 20.00u en 22.00u keihard werken om alles in goede banen te leiden en de scores goed bij te houden.

Om exact 20.00u zijn we begonnen. Na een introductie op video zijn vervolgens ook alle spellen uitgelegd via video's. In elke video werd een deel uit het Paasverhaal besproken, werd de emotie die er bij hoort uitgelegd en volgde er een spel. Spel 1 was bijvoorbeeld een deel over Lazarus, het bijbehorende spel was een mummie maken van WC papier. We hebben heel wat huiskamers overhoop gehaald zaterdagavond. Nu snap je ook waarom we zo veel Wc-papier moesten kopen in de weken hiervoor!

De jeugd bleek bloedfanatiek, hebben geweldig meegedaan en we hebben heel veel gelachen om de foto's die gestuurd werden. In het spel waarin het verhaal van Petrus en de haan die kraaide, verteld werd moest de jeugd een haan knippen met een A4'tje en een schaar. We hebben hele mooie exemplaren voorbij zien komen; van een vierkantje met 2 pootjes tot echt lijkende hanen, echt goed gedaan!



Tijdens het laatste spel heeft de jeugd de burens verrast met een Paasgroet gemaakt van Paaseitjes, dit leverde ook mooie foto's op. Namens de leiding van deze 5 groepen wil ik alle jeugd bedanken die zich opgegeven heeft en zo leuk meegedaan heeft. Gezien de reacties vonden jeugd én ouders het leuk en gingen we met een goed gevoel de Paasdagen in.

Zo is er een lichtpunt in soms wat bizarre tijden. God heeft geen quarantaine en houdt ook geen 1,5m afstand, Hij is er gewoon. Geloven is makkelijker als je naar de kerk kunt gaan maar ook online kun je elkaar inspireren en samen sterk staan voor geloof en voor elkaar! Wij hebben dat zaterdagavond bewezen met elkaar.

Blijf geloven in God, in jezelf en in elkaar.

Brenda Kerkdijk
Namens PGML jeugdraden

Ik zou zo graag...

Ik zou zo graag...
eens om een hoekje willen kijken,
en zien hoe het in de hemel is.
Waar ze mij altijd van vertelden
“Daar is geen leed en droefenis”.

Ik zou zo graag...
eens om een hoekje willen kijken,
waar nu mijn man, min vader en mijn opa is,
En velen die ik hier zo liefhad,
Zien - zonder pijn en droefenis.

Ik zou zo graag...
eens om een hoekje willen kijken,
misschien was dan mijn leed voorbij,
als ik mijn geliefden daar hoor zingen,
geheeld, gezond en eeuwig blij.

Ik zou zo graag...
eens om een hoekje willen kijken,
Lazarus zien in Abram's schoot
Dan zou ik niet zozeer meer vrezen,
voor het kille graf en voor de dood.

Heer, ik zou zo graag...
eens om een hoekje willen kijken.
Net als Stefanus eens wat zien,
een tipje van de sluier lichten,
dat gaf meer zekerheid, misschien.

Kind, luister maar naar Mijn beloften,
wie op Mij vertrouwt, die leeft,
want ik ben geen God van doden,
maar een God die eeuwig leven geeft.

Wie tot Mij komt die zal ik leiden,
Mijn Zoon betaalde voor de reis,
Hij zegt tot ieder die Hem aanroept:
Heden - met Mij - in het paradijs.

Heer, ik zou zo graag
wat meer willen geloven.
Leer mij vertrouwen als een kind,
dat zich aan Vaders hand laat leiden
en rust en troost en vrede vindt.

Schrijver (ster) onbekend

Ingezonden door Marrie Molenaar

Maar de lente wist het niet...

Het was begin 2020...

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen. De natuur was onrustig alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen... En toen werd het maart.

Het was maart 2020...

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bij na niet meer buiten en dat over de hele wereld. Landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch... Iedereen wist wat er aan de hand was.

Maar de lente wist het niet

En de bloemen bleven bloeien

En de zon scheen... De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan

En de zwaluwen kwamen terug

En de lucht werd roze en blauw

Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen

Het was maart 2020...

De jongeren studeerden online, vanuit huis

Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen

Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten

Bijna alles was gesloten... Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars

Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken

Mensen moesten vanuit huis gaan werken

Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen,
operaties en onderzoeken werden uitgesteld... Iedereen wist het

Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoord haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was maart 2020

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen moesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door
gezet en niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was
besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek... Toen werd de angst pas echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nog meer strenge maatregelen zouden
volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op de held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had
dit verwacht... Iedereen wist wat er gebeurde

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

En toen...
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon
doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun
fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst

Sommigen ontdekten dat ze niet echt leefden en vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de een op de andere dag veel meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of gingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20 uur 's avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen...

En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit

Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen... Dat wisten we allemaal

En de lente wist het niet

En de bloemen bleven bloeien en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels

En toen kwam de dag van bevrijding...
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de
noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen...
De buurman werd geknuffeld alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van de mensen waren weer open en dat had positieve
gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was
genezen van wat de mensen haar veel eerder hadden aangedaan

En toen kwam de zomer...
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood

Omdat de lente het niet wist,
Leerde iedereen
De kracht van het leven...

Susan Blanco (De Taalrecycler)

Ingezonden door Marrie Molenaar