

12^e jaargang, 2^e editie, oktober 2019



't Schakeltje

contactblad van de
Hervormde Gemeente Waspik

MEDITATIE

ABRAHAM

Abrahams levensgeschiedenis raakt mij. Alles heeft hij opgegeven toen de HEER hem riep. Hij verliet zijn familie, zijn stad, zijn land. Hij volgde de HEER. Maar wat heeft hij ervoor terug gekregen? In Genesis 15 is hij 99 jaar. Hij heeft geen kinderen om zich heen. Om samen mee de bergen in te trekken. Om zich straks door te laten begraven. De HEER had hem en Sara wel nageslacht beloofd (Genesis 12).

99 jaar is hij inmiddels. Maar al die tijd: de wieg in zijn tent bleef leeg. De tijd om te wachten op vervulling van de belofte van nageslacht is menselijkerwijs gesproken op. De HEER had er ook nog bij beloofd: jij en je nageslacht krijgen van mij een nieuw vaderland. En: Ik ben God voor je nageslacht. En: jouw familiegeschiedenis wordt mijn bron van zegen voor alle volkeren van de aarde. Maar zonder zoon voor Abram zijn ook deze woorden leeg gebleven.

Ik denk me in: Abraham is in zijn tent huilend om zijn leven in slaap gevallen, als de HEER hem opzoekt in dat visioen. Abraham heet dan nog Abram. De HEER slaat zijn arm om hem heen: *Vrees niet, Abram, ik ben je schild. Je loon zal zeer groot zijn.* Abram slaat de arm weg: *alsjeblieft zeg, wat heb ik aan al ik wat ik er nu nog bij krijg als ik geen zoon heb als opvolger?* De HEER zegt: *Niet je knecht zal je erfgenaam zijn, maar je lijfelijke zoon.* Dan horen we de HEER zeggen: *kom naar buiten.* Ik zie ze in gedachten schouder aan schouder staan. Abram en de HEER. De HEER zegt: *Kijk omhoog, zie de sterren. Probeer ze te tellen. Zo zal jouw nageslacht zijn.* Dan staat er: Abram vertrouwde op de HEER.

Het is een wonder! Wat is het, dat Abram de HEER vertrouwt? Kennelijk is de HEER een persoon, die dat vertrouwen bij Abram oproept. Hij roept dat vertrouwen op zonder enig bewijs erbij te doen. Abram heeft alleen maar: zijn stem. Alleen maar: zijn woord, zijn belofte. Het is genoeg. Abram vertrouwt.

Zo wil ik mij de HEER voorstellen. Hij wekt mijn vertrouwen. De HEER noemde Abram bij zijn naam. *Wees niet bang, Abram.* Ik word stil. Als ik de HEER toch zo *mijn naam* hoor noemen... Weet je wat ik

denk? Abraham heeft een zo zuivere liefde, liefde voor hem, gehoord in die stem. En toen... toen had ie meer niet nodig.

We zijn getuige van een intimiteit zonder weerga. Er zit geen streep licht tussen. Vertrouwen is genoeg. Vertrouwen is alles.

In gedachten zie ik ons met Abraham onder de sterrenhemel staan. Schouder aan schouder. Vertrouwend, wachtend op wat de HEER doet en geeft.

Ds. Henk van Kapel



REDACTIONEEL

't Schakeltje in het najaar staat altijd vol met activiteiten: alle clubs, verenigingen en kringen starten weer op voor het winterseizoen. Ook dit jaar is dat weer zo. Dit najaar is er opnieuw een groot aantal activiteiten waar u uit kunt kiezen van vrouwenvereniging tot gesprekskring, van jeugdwerk tot vorming.

Het is fijn dat er zoveel mogelijkheden zijn om samen te komen rond Gods woord! Laten we gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn! Ook een warme oproep vanuit de redactie voor de bazaar die plaatsvindt op 2 november; een heel gezellige dag waar ook veel mensen van buiten de gemeente heen komen. Een dag dus om als een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Wanneer u die dag foto's maakt mag u die zeker aan de redactie bezorgen! Dat mag natuurlijk ook van andere activiteiten zodat gemeenteleden die niet aanwezig kunnen zijn toch kunnen meegenieten.

We wensen u veel leesplezier en Gods zegen toe.

Namens de redactie, Esther Wijnberg



**Kopijdatum volgende uitgave = editie december 2019-maart 2020:
maandag 11 november 2019.**

**U kunt uw kopij inleveren bij Esther Wijnberg en ds. Van Kapel of
via mail naar schakeltje@hervormdegemeentewaspik.nl**

INHOUDSOPGAVE

MEDITATIE	2
REDACTIONEEL	4
INHOUDSOPGAVE	5
ROOSTER KERKDIENTEN EN ACTIVITEITEN	6
PROTESTANTSE GEMEENTEN IN DE MIDDEN LANGSTRAAT (PGML)	10
BAZAAR HERVORMDE KERK.....	12
KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING	14
VANUIT DE KERKENRAAD	16
EEN ZONDAG IN FRANKRIJK	17
SCHAATSEN VOOR RED EEN KIND: WIE DURFT?	19
DE HERBERG	20



ROOSTER KERKDIENTEN EN ACTIVITEITEN

Datum**	Voorganger	
29 september	Ds. H.J. van Kapel	Heilig Avondmaal
6 oktober	Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk	
13 oktober	Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk	
20 oktober	Ds. H.J. van Kapel	
27 oktober	Ds. H.J. van Kapel	Gezinsdienst
3 november	Ds. A.C. Kortleve, Veenendaal	
6 november	Ds. H.J. van Kapel	Dankdag, 19.30u
10 november	Ds. H.J. van Kapel	
17 november	Ds. G. Boer uit Rhenen	
24 november	Ds. H.J. van Kapel	Laatste zondag
1 december	Ds. C. Hendriksen, Woudrichem	

*De diensten vangen aan om 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

* Er zijn te weinig kindjes om nog structureel oppas voor de diensten te vragen. Mochten er kindjes zijn die van de oppas gebruik willen maken dan zal de familie Wijnberg dit op zich nemen.

KINDERNEVENDIENST

Elke zondag tijdens de kerkdienst in zaal II.

CONTACTMIDDAG

De contactmiddagen vinden in de komende maanden plaats op woensdagmiddag 9 oktober en 13 november om 14.00 uur in De Schakel.

Op 9 oktober komt mw. Greet Zijlstra ons vertellen over oud testamentische / Joodse feesten en Jezus.

Op 13 november zal dhr. Meindert Klaver uit Gorinchem ons door middel van een PowerPoint presentatie vertellen over het werk bij de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK).

We noemen alvast dat de Kerstviering, met aansluitend een broodmaaltijd, op zaterdag 21 december wordt gehouden, van 16.00 - 19.30 uur.

Hartelijk welkom!

VROUWENVERENIGING LYDIA

Wij komen in de periode september - april elke veertien dagen op dinsdagavond bijeen voor bijbelstudie en ontmoeting. Daarnaast is er een kerstviering en een paasviering met de contactgroep. We sluiten het jaar af met de jaarvergadering en een maaltijd. De plaats van deze samenkomsten is kerkelijk centrum De Schakel.

Ons bestuur neemt deel aan de jaarlijkse regiobijeenkomst van vrouwenverenigingen in de Langstraat. In het najaar organiseren wij een verkoopdag in De Schakel. Samen met een groot aantal vrijwilligers zamelen wij geld in voor kerkelijke doeleinden. Deze dag heeft naast de mooie financiële opbrengt ook een immateriële opbrengst: samen een dag gastvrij zijn naar de gemeente en ook gasten van buiten de gemeente onvangen sterkt ons in ons samenzijn.

De contributie is 2 x 17,50 per jaar dit is inclusief het abonnement op het blad de Hervormde Vrouw.

Contactpersoon : Mw. A.van der Wiel-Quirijns telefoon 0416- 311444.

Wat de bijbelstudie betreft: Dit seizoen gaan we Timotheus behandelen. De brieven van Paulus aan Timotheus behoren niet tot de meest geliefde en bekende delen van de Bijbel. Toch hebben ze ons veel te zeggen over de praktijk van het geloofs- en gemeentelven te midden van de weerbarstige werkelijkheid vol lijden, dwaling en afval.

Data samenkomsten in najaar 2019:

Dinsdag 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 12 november, 16 november. De samenkomsten starten om 19.30 uur. Op 10 december houden we onze kerstavond.

Zaterdag 2 november vindt de BAZAAR plaats van 13.30 -22.00 uur.

BEZINNINGSUUR HEILIG AVONDMAAL

Het bezinningsuur wordt gehouden in De Schakel op maandag 23 september en op maandag 2 december, beide keren van 14.00 - 15.00 uur U bent welkom.

We bespreken het avondmaalsformulier aan de hand van ds. L. Smelt, *Van kracht tot kracht*.

BIJBELGESPREKSKRING

We begonnen een nieuwe serie bijbelstudies over mensen rondom David. We richten de schijnwerper op Davids voormoeder Ruth, zijn voorganger Saul, twee profeten om hem heen nl. Samuel en Nathan, twee van zijn vrouwen nl. Abigail en Bathseba, twee goede vrienden nl. Jonathan en Barzillai en de zoon van een vriend: Mefiboseth. Via het leven van deze mensen krijgen we mooie inkijkjes in het leven van David. We leren ook deze mensen zelf beter kennen. En we vragen: wat kunnen we leren over wie God is voor deze mensen en voor ons? We werken met het boekje van René van Loon, *Koninklijk gezelschap. Bijbelstudies over mensen rondom David*.

Wil je meedoen? Je bent van harte welkom. Meld je tevoren aan, dan bestellen we een boekje. Kostprijs: 8,- Euro. Aanmelden kan bij ds. Van Kapel, tel. 311315, email

predikant@hervormdegemeentewaspik.nl.

De bijeenkomsten worden gehouden in De Schakel op:

Woensdag 23 oktober 14.00 - 15.30 uur

Woensdag 20 november 14.00 uur - 15.30 uur

U bent welkom.

LEES JE MEE?

Op 30 oktober - let op: de datum is gewijzigd!- ben je welkom op de tweede bijeenkomst in een nieuw begonnen reeks van geloofsgesprekken over Bijbelgedeelten.

Deelnemers kiezen het te bespreken gedeelte.

Deze avond lezen we Hebreëën 11. We komen hier een lange rij van gelovigen uit de tijd van het Oude Testament tegen. De brandstof voor hun geloof en hun verwachting was steeds de belofte van God. Maar de vervulling van deze belofte hebben zij vaak niet gezien. Sommigen heeft het wel heel erg tegen gezeten. Toch hielden zij het vol om te geloven.

Wat doet het met ons als het ons tegenzit en we 'zien er zo weinig van'? Bieden de geloofsgeschiedenissen van de mensen van Hebreëën 11: 1-40 ons houvast? Hoe breng je Hebreëën 10: 36 in praktijk: *Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is?*

Ik nodig je uit om dit hoofdstuk gezamenlijk te lezen en om samen door te praten over wat het bij ons oproept. Wie weet ontstaat er een idee voor een preek of een overdenking om wat we vinden met meer mensen te kunnen delen.

Als je ervoor voelt om mee te lezen en denken, dan ontmoet ik je graag op woensdagavond 30 oktober om 20.00 uur in De Schakel. Inloop vanaf 19.30 uur.

Hartelijk welkom!

Ds. Henk van Kapel

PROTESTANTSE GEMEENTEN IN DE MIDDEN LANGSTRAAT (PGML)

PGML-BEZINNINGSDAG

De jaarlijkse PGML-bezinningsdag wordt gehouden op zaterdag 26 oktober. Verdere informatie volgt t.z.t. in Voetius.

UIT HET PROGRAMMA VORMING EN TOERUSTING:

Staan in de breedte van de kerk

Een bond in een kerk is een onding. Zo begon dr. ir. Jan van der Graaf in september 1979 zijn causerie in Capelle op een bijeenkomst die gepland was om een afdeling van de Gereformeerde Bond aldaar op te richten. Niettemin was de oprichting van een dergelijke bond (1906) geen overbodige luxe en heeft deze bond in de loop van de tijd zijn nut en effect bewezen. Zij heeft steeds aangegeven er te zijn ter wille van de kerk. In september 1979 is de beoogde plaatselijke afdeling er gekomen. In de eerste jaren daarna zijn er diverse vormende activiteiten geweest. Daarna heeft een en ander vele jaren stil gelegen. In overleg met de nieuwe voorlichter van de GB, de heer Hans Peters, wordt geprobeerd een weg naar de toekomst te zoeken voor de GB in onze regio. Het is de bedoeling dat de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, drs. P.J. (Piet) Vergunst, een causerie zal houden met de bovenstaande titel: 'Staan in de breedte van de Kerk'. Gezien de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen is het thema van de avond hoogst actueel. Denk bijvoorbeeld aan gemeenteopbouw, gemeentevorming en missionair bezig zijn. Wat betekent het om met het Woord en de Belijdenis te staan in een kerk die is gemarginaliseerd en zich bezint op samenwerking en/of opnieuw beginnen?

Wanneer: Donderdag 3 oktober, 20.00 uur (inloop vanaf 19.45) Waar: Cultureel Centrum Zidewinde, Julianalaan 1, Sprang-Capelle
Informatie: Mr. drs. Jan de Man, tel. 073-5213316, info@jpdeman.nl

Als het einde zwaar wordt ...

palliatieve sedatie en andere zaken en vragen rondom het levenseinde

Voor veel mensen is het een 'ver van mijn bed show', maar vroeg of laat krijgt iedereen op wat voor manier dan ook te maken met het levenseinde. Het is goed om tevoren nagedacht te hebben hoe men er in staat: wat wil men, wat wil men niet, wat is belangrijk en hoe ziet men de laatste fase? In de presentatie gaat G.M. Lagerwerf, huisarts, in op zaken en vragen waar men zich bewust van moet zijn rondom het levenseinde. Daarnaast wordt ingegaan op het concept palliatieve sedatie, wat is het (niet) en wat houdt het in? Belangrijke zaken om van te voren te weten en zich bewust van te zijn, voelt u zich daarom van harte welkom! Wanneer: Donderdag 10 oktober, 20.00-21.30 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326

Als kinderen andere wegen gaan

een thema voor ouders en grootouders en niet minder voor de hele gemeente

Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk; kerkenraden en (groot)ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan, of anders hadden kunnen doen, en nu kunnen doen. Kunnen ze nog met de (volwassen) (klein)kinderen spreken over hun geloof? De tieners, twintigers en dertigers van nu maken kennis met een heel andere wereld dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Internet opent mogelijkheden die ongelooflijk boeiend zijn en om goede omgang vragen. Aan geloof en levensoriëntatie worden oude en nieuwe vragen gesteld. De mogelijkheid om andere wegen te gaan dan de ouders deden wordt onophoudelijk aangeboden. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Kerk en geloof lijden een groot verlies van betekenis.

Ds. Margriet van der Kooi spreekt over het 'huiswerk' van de christelijke gemeente en van ouders en grootouders als (klein)kinderen niet de weg van hun (groot)ouders en de christelijke gemeente gaan. Zij verkent thema's als loslaten, hoe kinderen van (groot)ouders zijn, maar vooral ook van de christelijke gemeente, en zoekt naar het vinden van betekenis voor een nieuwe generatie. En over hoe teleurstelling een weg naar God kan zijn.

Wanneer: Dinsdag 5 november, 20.00-21.30 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk

Contactpersoon: Geert Hulbos, g.p.a.hulbos@ziggo.nl, tel. 0416-332326

Voor overige bijeenkomsten Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeenten in de Midden-Langstraat (PGML) zie

www.hervormdegemeentewaspik.nl, activiteiten, geloofsverdieping.

BAZAAR voor de HERVORMDE KERK

Zaterdag 2 november is in De Schakel aan het Dorpsplein in Waspik de jaarlijkse verkoopdag voor de Hervormde Kerk. Deze dag wordt georganiseerd door vrouwenvereniging Lydia in samenwerking met de jeugdclubs van de kerk. De verkoopdag start om 13:30 en zal tot 22:00 doorgaan. Er is van alles te doen: rad van fortuin, mooie bloemen, cupcakes versieren en opeten, handwerk, enveloppen trekken (altijd prijs) en nog heel veel andere gezellige loterijen, raadspelletjes en dergelijke. De opbrengst komt, zoals elk jaar, ten goede aan de Hervormde Kerk. Natuurlijk is er ook weer de mogelijkheid om gezellig een kop koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

UITNODIGING

De vakantie is voorbij en de jeugdwerkactiviteiten gaan weer van start. We zijn weer opgeladen en vol nieuwe ideeën. Jij ook? Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij het jeugdwerk op vrijdagavond in de Schakel.



Data jeugdwerk 2019:	Data jeugdwerk 2020:
13 september	10 januari
4 oktober	7 februari
25 oktober	6 maart
22 november	Zondag 22 maart gezinsdienst
13 december	17 april afsluiting

De indeling van de groepen en leiding is als volgt:

Groep 1: groep 3, 4 en 5 van de basisschool 18:30 - 20:30.

Groep 2: groep 6, 7 en 8 van de basisschool 18:30 - 20:30. *Contactpersonen: Miranda Masli 06-45746647, Ellie Netten 06-83400305 en Lianne Knoops 06-20207660.*

Groep 3: Jeugd 12+ we gaan in overleg activiteiten organiseren, voor initiatieven graag contact opnemen met Rianne Boll 06-22628361.

Contributie voor het hele seizoen: **€12,00** (graag op de eerste clubavond betalen)

Op de clubavonden gaat de bijbel open, we bidden, zingen en doen een leuk spel, maken mooie dingen/ knutselen of gaan erop uit voor een speciale activiteit.

Luisteren naar verhalen over de Here God en het op een fijne manier omgaan met elkaar staat centraal.

Een appje sturen omdat je wat wilt vragen of om te vertellen dat je een keertje niet kan, is een kleine moeite. Je kunt ook mailen naar jeugdwerkwaspij@gmail.com



Alle jongeren die ook naar de **catechisatie** gaan, worden om **18:45 in zaal 2** van de kerk verwacht. Daar zullen Rianne en de dominee jullie verwelkomen.

We hopen dat jullie er weer zin in hebben! Tot 13 september.

Heel veel groetjes,

Leiding jeugdwerk Waspik.

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING



Met excuses aan Jo Vos voor mijn verlate berichtgeving in 't Schakeltje, wil ik nu alsnog zijn Koninklijke Onderscheiding memoreren:

Wij feliciteren ons gemeentelid J.J. Vos (Schrevelstraat 51, SC) heel hartelijk: Jo heeft een Koninklijke Onderscheiding ontvangen en is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Hij ontving de decoratie en oorkonde uit handen van burgemeester Kleijngeld op vrijdag 26 april 2019 in het gemeentehuis van gemeente Waalwijk. De decoratie betreft zijn inzet als (bestuurs-)lid van verscheidene koren, als chauffeur van de buurtbus en zijn inzet voor onze Hervormde Gemeente Waspik.

Jo Vos is vanaf 1994 tot heden vrijwilliger van de Commissie van Bijstand als boekhouder en financiële controller voor het college van kerkrentmeesters en voor de restauratie-commissie. Hij is website-beheerder, beheerder kerktelefoon, steunpilaar in de voorbereiding en uitvoering van de Actie Kerkbalans. Hij was 12 jaar voorzitter van de beheerscommissie van De Schakel. Van 2008 tot 2016 was hij bovendien Diaken van onze gemeente. Op 10 juni 2018 heeft Jo het zilveren insigne van de VKB ontvangen. We feliciteren ook echtgenote Willy en de kinderen met de koninklijke waardering die hun man en vader ten deel is gevallen.

Namens de Hervormde Gemeente Waspik,
ds. Henk van Kapel

Gezinsdienst 27 oktober 2019



Gezinsdienst 27 oktober 2019 deze dag willen we starten met een gezinsdienst. Na de dienst is er koffie/thee in de bovenzaal van de kerk tot ong. 12:00 uur. Daarna willen we met de kinderen en de jeugd activiteiten doen tot 14:00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd en indien gewenst is er thuisbrengservice, verdere invulling van de middag blijft nog even een verrassing. Namens het jeugdwerk, catechisanten en ds. Henk van Kapel.

VANUIT DE KERKENRAAD

Belijdeniscatechisatie

Enkele jongeren volgen in het nieuwe seizoen belijdeniscatechisatie. Als je ervoor voelt om mee te doen, neem dan contact op met ds. Van Kapel.

Adventswijding op maandag 25 november

In de stille week voor Pasen hielden we een bezinningsbijeenkomst in de kerk met samenzang en bijbellezing, en meditaties en gedichten door gemeenteleden.

We nodigen u opnieuw uit, voor een bijeenkomst met eenzelfde invulling, maar dan gericht op Advent. We komen samen op maandag 25 september. Het begin is vanaf 19.30 uur in De Schakel, waarna we de viering houden in de kerk. We drinken een kop koffie na in De Schakel.

Op deze wijze geven we invulling aan de wens om eens op andere manieren ons geloof met elkaar te delen.

Je bent hartelijk welkom.

Namens de kerkenraad, ds. Henk van Kapel

EEN ZONDAG IN FRANKRIJK

Het is zondag-morgen 9:45 als we instappen en afreizen naar het dorpje Labastide-de-Virac. Volgens de website <https://www.eglise-protestante-unie.fr/ardecche-meridionale-p15899>

wordt er één keer per maand wordt er een dienst gehouden, afgewisseld met diensten in Salavas en Vallon-Pont-d'Arc.

We arriveren en ontmoeten de dominee van deze protestantse kerk, herkenbaar aan de zwarte toga die hij over zijn arm draagt. Hij heet ons welkom en zegt dat de kinderen geduld moeten hebben, want er wordt ook avondmaal gevierd. We praten wat met hem en de kerkgangers die vertellen over de ontwikkelingen. Samen met de dorpen kunnen ze de vieringen in stand houden, ze vinden dat het protestantisme meer leeft dan het katholicisme, hoewel beide stromingen in alle dorpen een kerkje hebben.

Binnen lezen we de tekst boven de kansel: C'est ici la maison de Dieu. Hier is het huis van God, en zo voelt het ook met een aantal herkenbare Franse bijbelteksten op de muren.

De dienst is heel herkenbaar. Men zingt uit 'Arc en Ciel', vergelijkbaar met liederen uit het liedboek. We zingen psalmen en liederen op dezelfde wijs.

Na de preek volgt het avondmaal. Iedereen inclusief kinderen wordt naar voren geroepen om in de kring te gaan staan. Er blijft niemand zitten, dat zou raar zijn. De dominee breekt de Franse baguette in tweeën en breekt er een stukje af voor degene die er naast staat, en geeft de ene helft naar links en de andere helft naar rechts. Iedereen breekt er een stukje af, maar dan niet voor zichzelf maar voor degene die er naast staat. Zo breekt iedereen het brood en geeft het aan de ander. Een prachtige vorm van delen.

De wijn volgt in twee bekers: Één met een één zonder alcohol. Zonder alcohol is herkenbaar aan een wit lintje om de beker, bedoeld voor de kinderen en voor degenen die geen alcohol kunnen verdragen.

Al staande in een cirkel voor de kansel worden aan het einde van de viering de handen vastgehouden.

Ik heb aan mijn rechter een stokoude dame vast. Ze redt het niet te gaan staan (ze was de enige die vanwege haar zwakheid zat) Ik merk aan haar dat ze bij dit moment koste wat het koste wilde gaan staan.

Ik trok haar aan mijn handen omhoog en zorgde ervoor dat ze kon staan. Zacht bedankte ze me. Samen werd een voor hun bekend, maar voor mij onbekend danklied gezongen. Het is één kerk en één Heer die ons met elkaar verbond. In Labastide-de-Virac of waar dan ook: C'est ici la maison de Dieu.

Adriaan van Gammeren



SCHAATSEN VOOR RED EEN KIND: WIE DURFT?

Red een Kind On Ice is een ijskoud sportief evenement voor mensen met een warm hart. Schaats op 21, 24, 28 of 31 januari 2020 mee in de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Meld je aan voor de Red een Kind On Ice - ploeg en schaats mee voor het goede doel!

Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is hard te verteren! Daarom zet Red een Kind zich in om de levensomstandigheden van deze kinderen te verbeteren. Door de alternatieve Elfstedentocht te schaatsen voor Red een Kind lever jij een directe bijdrage aan een hoopvolle toekomst voor kinderen in armoede! Durf jij de uitdaging aan om een schaatstocht van 100 of 200 km af te leggen?

Doe mee!

Op www.redeenkind.nl/onice kun je je aanmelden voor de Red een Kind On Ice - schaatsploeg. Ook vind je daar een brochure met praktische informatie over reis & verblijf én schaatstips van professionele marathonschaatsers.

Heb je belangstelling of weet je iemand die dit zou willen? Neem dan contact met ons op! Contactpersoon Ilse van Dommelen:
ilse.vandommelen@redeeenkind.nl | 06 - 11 50 83 90.

DE HERBERG



Klei, tegels, keramiek en prachtige muziek

Zaterdag 16 november kun je weer genieten van het traditionele najaarsarrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek. Na ontvangst met koffie vertrekken we naar het Tegelmuseum in Otterlo. Dit museum herbergt een unieke en historisch belangrijke verzameling van tegels en keramiek. Er zijn veel tegels met Bijbelse voorstellingen. Een gids zal ons rondleiden. Er is ook tijd voor een wandeling in de prachtige omgeving van Otterlo. De lunch nemen we mee.

's Middags is er een concert met de bekende pianist Wouter Harbers. Hij zal een professioneel concert geven op de vleugel.

Kosten volledig arrangement: €30,-. Alleen het concert: €15,-

Tijd: 10.00 uur koffie, 10.30 uur welkom. Concert: 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.

Informatie en opgave bij voorkeur per mail:

concerten@pdcdeherberg.nl. Eventueel: 026-3342225 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

De netto-opbrengsten van dit arrangement komt volledig ten goede van het werk van PDC de Herberg.



Kom-op-adem-dag: Wandelen met de Psalmen

De Psalmen zijn liederen uit het leven gegrepen. Het gaat onder andere over verdriet en vreugde; wanhoop en hoop; twijfel en vertrouwen. Altijd is er wel een Psalm waarin je iets van jezelf herkent. En juist in die herkenbaarheid ligt de kracht van de Psalmen. Ze helpen ons onze (geloofs)weg te gaan in het gewone, alledaagse leven.

Op deze retraitsdag in het Koetshuis van de Herberg trekken we met elkaar een dag lang op met de Psalmen. We slaan de Bijbel open, luisteren naar de Psalmen ons te zeggen hebben. Met teksten uit de Psalmen gaan we de prachtige natuur (herfst!) rond de Herberg in, om te ontdekken hoe ze spreken over Gods schepping.

Er zal tijd zijn voor rust en meditatie. We bestuderen kunstwerken gemaakt door mensen die werden geïnspireerd door de Psalmen. En natuurlijk gaan we psalmen zingen! Gastenbegeleiders Diewertje Dorr en Arjen Grobbe leiden deze dagen.

Van harte nodigen we je uit om met ons op weg te gaan.

Vrijdag 11 oktober of vrijdag 1 november 9:30-17:00 uur

Kosten: €50,- (inclusief koffie/thee en lunch)

Informatie en opgave: komopadem@pdcdeherberg.nl