

PROGRAMMA

VORMING & TOERUSTING

Najaar 2020



Protestantse Gemeenten
Midden-Langstraat

Voorwoord

De werkgroep Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML) biedt u komend najaar weer een gevarieerd programma aan. De wereld is inmiddels veranderd: de bedreigende ziekte Covid19 maakt maatregelen noodzakelijk.

U DIENT ZICH DAAROM UITERLIJK 14 DAGEN VOORAFGAAND VAN EEN ACTIVITEIT AAN TE MELDEN.

PER E-MAIL: vormingentoerustingpgml@pgwaalwijk.nl OF BEL: 06 – 5287 5856 of 06 – 4035 2773.

OOK DEZE ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS CONFORM DE RICHTLIJNEN DIE DAN GELDEN M.B.T. COVID-19.

Wij wensen u een goed en inspirerend nieuw seizoen en hopen u regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten!

De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden:

Geert Hulsbos, voorzitter g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,
tel. 0416 – 332 326

Thomas Hanckmann th.f.hanckmann@ironshot.nl,
tel. 06 – 2361 7363

dr. Ebo Koerts dr.ebo@planet.nl,
tel. 06 – 2676 2051

ds. Bert v.d. Linden dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl,
tel. 0416 – 332 323

Ton Rosier – secretaris ton.rosier20@gmail.com,
tel. 06 – 5287 5856

Het kunstwerk van de voorpagina:

*Het zijn anonieme mensen die de verbinding symboliseren
– zij hebben geen gezicht – ze kunnen iedereen verbeelden
– de kunstenaar is op zoek gegaan naar de juiste vormen
en de passende kleuren*



EEN PROFEET EN EEN APOSTEL

De profeet heet Maleachi. Met profetieën van zijn hand sluit de canon van het Oude Testament. In de levendige en krachtige stijl van de dialoog tussen Israël en de HEER hun God wordt het thema uitgewerkt. Centraal staat het verbond van God met de priesters en het volk. De profeet werpt het volk ontrouw voor de voeten. De profetieën geven een boeiend en herkenbaar doorkijkje in de sociale en godsdienstige problemen van de Joodse gemeenschap in de vijfde eeuw voor Christus. Maleachi breekt een lans voor de wet en de profeten.

De apostel heet Paulus en hij breekt een lans voor Jezus Christus. Zijn schrijven staat in het Nieuwe Testament. Met de brief aan de Filippenzen kijken we recht in zijn hart. Hij wil niemand allerlei wettische voorschriften opleggen. Het geloof in Jezus Christus vindt hij toereikend om alle mensen met God en elkaar te verbinden. Hij schiet uit zijn slof tegen wie het niet met hem eens is. Hij scheldt hen uit voor 'honden'.

De Thema-kring zal zich bezighouden met de genoemde brief van de apostel Paulus en met het profetische geschrift van Maleachi. Terwijl de profeet heil verwacht van het strikt naleven van de wet, ziet de apostel meer in een geloof 'zonder de werken van de wet'. Hoewel deze geschriften op gespannen voet met elkaar lijken te staan, zijn beide opgenomen in de canon van de Bijbel. Hoe valt dat te rijmen?

Wanneer: **donderdag 17 september** 13.30 – 15.00 uur
De brief van Paulus aan de Filippenzen

donderdag 19 november, 13.30 – 15.00 uur
Het geschrift van de profeet Maleachi

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk
Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden -dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl
0416 – 332 323 of 06 8344 6753

U DIENT ZICH UITERLIJK 14 DAGEN VOORAFGAAND VAN EEN ACTIVITEIT AAN TE MELDEN – ZIE PAGINA 2 VOOR INFORMATIE



GELOOF IN DE POPMUZIEK

Op 6 oktober komt **Ds. Jan Andries de Boer**, van 1989 – 1995 predikant van de Ambrosiuskerk hier in Waalwijk, vertellen over geloof in de popmuziek. Of, beter gezegd, hij komt met een koffer vol cd's van artiesten die *ook* over of vanuit het geloof gezongen hebben, om daar voorbeelden van te laten horen. Daarbij laat hij de zgn. 'reli-pop' buiten beschouwing, omdat die bedoeld is om het geloof mee te communiceren, terwijl het veel interessanter is wat er soms aan geloof meekomt als artiesten gewoon de liedjes zingen, die zij willen zingen. En dat is bepaald veel.

In zijn jeugd wilde De Boer disc-jockey worden. Muziek is altijd zijn grote passie gebleven. Intussen staat hij bekend als de Rockdominee en doet sinds 2006 in het hele land 'rockdiensten': kerkdiensten met in plaats van psalmen en gezangen nummers van een rockband. Sinds tien jaar werkt hij samen met twee bands, een U2- en een Bløf-coverband. Met hen trekt hij het hele land door. Samen met Fred Omvlee, die diensten doet rondom Elvis Presley en de Top 2000-dienst bedacht, en Piet van Die, die Johnny Cash-diensten doet, schreef hij het vorig jaar bij KokBoekencentrum verschenen 'Van Elvis-viering tot U2-dienst – Het gebruik van popmuziek in de kerk'.

Wanneer: **dinsdag 6 oktober 2020**, 19.30 - 21.30 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven – Leefdaelhof 11 - Waalwijk
Contactpersoon: Geert Hulbos, g.p.a.hulbos@ziggo.nl,
tel. 0416 – 332 326

U DIENT ZICH UITERLIJK 14 DAGEN VOORAFGAAND VAN EEN ACTIVITEIT AAN TE MELDEN - ZIE PAGINA 2 VOOR INFORMATIE.



ONTWAPENEND GELOOF

In de actualiteit in november 2019: een bombardement, uitgevoerd door een Nederlands gevechtstoestel, resulteerde in 2015 in Hawija / Irak in zeker 70 dodelijke slachtoffers. Nadat dit 4 jaar “onder de pet” is gehouden werd dit nu uiteindelijk openbaar bekend.

In de weken nadat dit bekend werd is vanuit kerken en christelijke organisaties merkwaardig weinig gereageerd. Hoe kan het dat volgelingen van Christus hier zo lauw op reageren?

Wellicht heeft dit te maken met wat wij denken dat de Bijbel zegt over het gebruik van geweld. Met name het Oude Testament wordt door veel gelovigen gezien als een bron van veel gewelddadigheid.

We gaan vanavond een kleine verkenning doen naar bronnen die ons iets kunnen zeggen over het al dan niet goed zijn van gebruik van geweld. Daarom lezen we twee stukjes uit het Oude Testament, we kijken naar wat Jezus heeft gezegd over het gebruik van geweld en we kijken naar wat er in de kerkgeschiedenis is gedacht over al dan niet gebruiken van geweld.

Dit alles is bedoeld als een eerste en globale verkenning. Het laatste woord zal vanavond zeker niet gezegd worden over deze thematiek.

Wanneer: **dinsdag 13 oktober 2020** - 20.00 - 21.30 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk.

Contactpersoon: Geert Hulbos, g.p.a.hulbos@ziggo.nl.

tel. 0416 – 332326

U DIENT ZICH UITERLIJK 14 DAGEN VOORAFGAAND VAN EEN ACTIVITEIT AAN TE MELDEN, ZIE PAGINA 2 VOOR INFORMATIE.



Kan een christen militair zijn?

Mijn naam is Gerard van Driesten, ben ruim twintig jaar als legerpredikant betrokken bij het wel en wee van onze militairen. Sommigen van hen zijn christen, en hebben soms heel bewust, vanuit een soort plichtsbesef voor het werken in de Krijgsmacht gekozen. Bij militaire herdenkingen wordt soms gesproken van een 'offer' dat iemand heeft gebracht, door zijn kwetsbare inzet als militair. Soms wordt daarin zelfs een verband gelegd met het 'geven van je leven' uit het Evangelie.

Anderen zouden dat niet graag zo willen zien. Voor hen heeft het Evangelie per definitie te maken met geweldloosheid. Zij stellen dan ook de kritische vraag of je als christen überhaupt wel militair kunt zijn.

Hier zitten hele spannende en wezenlijke vragen.

Ik moet zeggen dat er voor mijzelf ook *altijd vragen blijven*, bij de inzet van geweldsmiddelen. Dat is nooit vanzelfsprekend, en de 'moral injury' van het doden van een medemens geneest niet door een eenvoudig beroep op een bijbeltekst.

Ik geloof dat het ook niet alleen vragen zijn voor mensen met een christelijk overtuiging. Zou een atheïst of agnost niet tegen dezelfde morele grenzen aanlopen, wanneer deze geweld gebruikt tegen een ander mens?

In ieder geval gaat het niet alleen om iemands individuele keuze om militair te worden. Het hebben van een krijgsmacht is geen hobby van individuen, maar een aangelegenheid van de staat, de overheid. En de inzet van onze krijgsmacht wordt geleid door de regering, liefst met instemming van de Kamer.

En de mensen die wij uitzenden zijn zonen en dochters uit onze families.

In deze avond wil ik graag vanuit theologie en eigen ervaringen een inleiding geven, als voorzet op een gesprek met elkaar over dit boeiende en actuele thema.

Het gaat mij daarin niet zozeer om de verdediging van één positie. Het zou mooi zijn als we van elkaar iets zien van hoe het Evangelie ons beweegt. Ook mensen die het hartgrondig met elkaar oneens zijn, kunnen elkaar toch respecteren.

Wanneer: **woensdag 25 november 2020** – 20.00 – 21.30uur

Waar: Ontmoetingsruimte De Haven – Leefdaelhof 11 – Waalwijk

Contactpersoon: Geert Hulbos, g.p.a.hulbos@ziggo.nl
tel. 0416 – 332 326

U DIENT ZICH UITERLIJK 14 DAGEN VOORAFGAAND VAN EEN ACTIVITEIT AAN TE MELDEN, ZIE PAGINA 2 VOOR INFORMATIE.



LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Dit jaar organiseren we opnieuw in de adventsperiode een workshop bloemschikken met een liturgische betekenis.

Wat houdt dit in?

We gaan de kerstboodschap vertalen in een kerststuk. De materialen welke wij gaan gebruiken zullen dan ook een betekenis hebben. De symboliek van het stuk wordt op deze avond zeker besproken.

Voor materialen wordt gezorgd en door het vervangen van enkele bloemen kunt u tot na de kerstdagen van uw eigen creatie genieten. Heeft u eigen voorkeursmaterialen welke u graag in het stuk verwerkt wilt hebben, dan kunnen deze meegenomen worden.

Het kerststuk welke u op bovenstaande foto ziet, is *niet* het stuk wat wij gaan maken, maar het kerststuk van vorig jaar. Benieuwd wat het dit jaar gaat worden? Geef je dan op voor een creatieve en inspirerende workshop.

Helaas zal bij afmelding na 9 december 2020, de kosten ad € 17,50 toch betaald moeten worden. Corina en/of haar assistente zullen alsnog het kerststuk voor u maken.

Enige ervaring is niet nodig en iedereen gaat aan het eind van de avond met een mooi en uniek kerststuk naar huis. Natuurlijk wordt er voor koffie en/of thee gezorgd.

Wanneer: **woensdag 16 december 2020** - 20.00 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk
Kosten: € 17,50
Aanmelding: Corina Spierings, corina@bumblefun.nl, tel. 06-30699122
Contactpersoon: Annie Nordmeijer, anordmeijer@hotmail.com,
tel. 06-28317207

U DIENT ZICH UITERLIJK 14 DAGEN VOORAFGAAND VAN EEN ACTIVITEIT AAN TE MELDEN - ZIE PAGINA 2 VOOR INFORMATIE.



SCHILDEREN OVER BIJBEL- EN LEVENSVERRHALEN

In januari 2021 wil een aantal mensen van de schildersgroep weer gaan schilderen over wat hen in hun geloof en leven bezig houdt. Thema: 'Bijbel- en levensverhalen'. De eerste avond is er een PowerPoint presentatie, waarbij onderwerpen en manier van schilderen worden aangereikt. **Toon Fennema-Kuijper** toont afbeeldingen van schildertechnieken.

Verschillende thema's als blijdschap, vertrouwen, liefde, wanhoop, verdriet, en eenzaamheid, zoals die in schilderijen zijn uitgebeeld, komen daarbij aan de orde. Daarna wordt een onderwerp gekozen en een ontwerp bedacht. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom!

Enige ervaring met schilderen is wel gewenst, maar niet echt noodzakelijk. Voor materialen als acrylverf en kwasten wordt gezorgd. Eventueel kunnen eigen voorkeursmaterialen worden meegenomen.

Wanneer: Zes keer op **donderdag**, de eerste **op 7 januari 2021** – 19.30uur.

Waar: Ontmoetingsruimte De Haven – Leefdaelhof 11 - Waalwijk

Info/aanmelden: Toos Fennema – fennema-kuijper@hetnet.nl –

Tel. 0416 – 340 303

Contactpersoon: Ds. Bert van der Linden – dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl

Tel. 0416 – 332323

U DIENT ZICH UIJTERLIJK 14 DAGEN VOORAFGAAND VAN EEN ACTIVITEIT AAN TE MELDEN - ZIE PAGINA 2 VOOR INFORMATIE.

Overzicht V & T programma najaar 2020: alle data op een rij.

U DIENT ZICH UITERLIJK 14 DAGEN VOORAFGAAND VAN EEN ACTIVITEIT AAN TE MELDEN – ZIE PAGINA 2 VOOR INFORMATIE.

- Donderdag 17 september - 13.30uur - De Haven – Waalwijk
Themakring: De brief van Paulus aan de Filippenzen
- Dinsdag 6 oktober - 19.30uur - De Haven – Waalwijk
Geloof in de popmuziek
- Dinsdag 13 oktober - 20.00uur - De Haven – Waalwijk
Ontwapenend geloof
- Donderdag 19 november - 13.30uur - De Haven – Waalwijk
Themakring: Het geschrift van de profeet Maleachi
- Woensdag 25 november - 20.00uur - De Haven – Waalwijk
Kan een christen militair zijn?
- Woensdag 16 december – 20.00uur – De Haven – Waalwijk
Liturgisch bloemschikken
- Donderdag 7 januari - 19.30uur – De Haven – Waalwijk
Schilderen over bijbel-en levensverhalen